

Επιλογή στα 29/4/1996

# Μία Ελληνίδα Καρένινα στις όχθες του Βόλγα

Η Τατιάνα Λύγαρη  
συνεργάζεται με  
τη Βέρα Εφρέμοβα  
σε μια παράσταση  
στη Ρωσία

κοντά ανθρώπους, κουλτούρα και  
ήθη. Δεν μπορείς να γιαίξεις την Κα-  
ρένινα αν δεν έχεις αισθανθεί τη ζε-  
στασιά, την ατμόσφαιρα της οικογέ-  
νειας, την εποχή. Αν δεν έχεις δει το  
σπίτι του Τολστόι, το πορτρέτο της  
γυναίκας από την οποία εκείνος  
εμπνεύστηκε την Καρένινα. Αν δεν  
έχεις καταλάβει τι είναι τα 1.000 Βέρ-  
στια στη σέπα που πρέπει να τα δια-  
νύσεις στην παγωνιά για να επικοινω-  
νήσεις με έναν άνθρωπο. Αν δεν  
έχεις μπει στα παλάτια για να διαπι-  
στώσεις με τι χλιδή ζούσαν. Αν δεν  
το ξεις κάνει όλα αυτά, τα κείμενα δεν  
μπορούν να ζωντανέψουν...».



**M**ια ιστορική πόλη της Ρωσίας. Ουσιούσιο είναι το Τβέρ, χτισμένο στις όχθες του Βόλγα από τον 18ον τον Τρομερό, που ήθελε κάποτε να γίνει εκεί η πρωτεύουσα της ρωσικής αυτοκρατορίας. Ενα ιστορικό θέατρο. Ουσιούσιο είναι το 250 ετών Δραματικό Θέατρο της πόλης, που στεγάζεται σε ένα κτίριο χτισμένο από Γερμανούς αιχμαλώτους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ενα κλασικό έργο. Ουσιούσιο είναι το «*Άννα Καρένινα*» του Τολστού, διασκευασμένο και παραδοσιακά οκνοθετημένο από Ρώσους. Και σ' όλα αυτά, μια δραματουργική «επέμβαση» πρωτοπορίας. Γιατί αυτή την «*Άννα Καρένινα*» των αρχών Ιουνίου στην ιστορική σκηνή του Τβέρ δεν θα την καταλαβαίνει κανείς...

Όχι μόνον γιατί έτσι το θέλους ο Τολστό, αλλά και γιατί η σκηνοθετής **Βέρα Εφρέμοβα** θέλεις η πρωταγωνιστρία να μιλά ελληνικά. Και Καρένινα να είναι η **Τατιάνα Λύγαρη**. Φυσικά, τίποτε δεν ξεκίνησε τυχαία και για να μάθουμε το πώς ξεκίνησαν όλα, χρειάστηκε ρωσικό τσάι, ρωσική μουσική και ρωσική ατμόσφαιρα στο απίτη πθωτού.

«Γνωριστήκαμε με τη Βέρα Εφρέμοβα - έναν «θηλυκό Κουν» - από ένα βίντεο που είχε σκηνοθετήσει ο Νίκος Κούνδουρος πάνω σε μια διασκευή σπριγμένη στο «Ιησούντας στον Ταύρο» του Ευριπίδη. Παρ' όλο που η ταινία δεν ήταν μεταγλωτισμένη, η Εφρέμοβα την παρακολούθησε κλιγούντας. Με δάκρυα στα μάτια όταν τελείωσε η ταινία γύρισε, μου πισσες τα χέρια και μου «πε Θέλω να δουλέψω μαζί σου. Διάλεξε τη θέλεις: Ηλέκτρα ή Άννα Καρένινα». Πέρασαν δύο χρόνια «εκατέρωθεν» υποχρεώσεων, που δεν εμπόδισαν την Τατιάνα Λύγαρη να κάνει την επιλογή της: «Διάλεξα την Καρένινα, γιατί νομίζω ήταν συνταρακτική η τύχη μου να δουλέψω ρωσικό έργο στον τόπο που γεννήθηκε και με ανθρώπους που ήξεραν».

Μεσολάβησαν αρκετά ταξίδια στη Ρωσία, γιατί «ήθελα να γνωρίσω από

## ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Και ύστερα από όλα αυτά οριστικό το επί σκηνής «ραντεβού», που με τη θερμή υποστήριξη της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα και της ελληνικής στη Μόσχα, θα συμπέσει μάλιστα με τον εορτασμό για τα 250 χρόνια λειτουργίας του θεάτρου, τον Ιούνιο. Τον Οκτώβριο, πάλι, ο θίασος του Τβέρα θα μετακληθεί από τη νεοιδρυθείσα καλλιτεχνική εταιρεία «*Αξάνα*» της Λύγαρη, για μια σειρά παραστάσεων στην Αθήνα.

«Θεωρώ πολύ σημαντικό», λέει η Τατιάνα Λύγαρη τώρα, που η αντιστροφή μέτρησε έχει αρχίσει, «ότι μπροστά σε ένα ρωσικό κοινό, με ένα «δικό» τους έργο και θέμα θα ακουστεί η ελληνική γλώσσα. Κι από την όλη, σταν θα έρθει ο θίασος στην Ελλάδα θα 'ναι εξίσου σημαντικό μία Ελληνίδα πλησιόν να παίξει δίπλα σε τόσο σημαντικά ονόματα (οι περισσότεροι από το ρωσικό θίασο έχουν τον τίτλο του καλλιτέχνη του λαού, όπως ο «Καρένιν» **Αλεξάντερ Τσουίκοφ**) σε δικό της «γήπεδο»».

Μέχρι τότε η Τατιάνα Λύγαρη έχει να αντιμετωπίσει το άγχος της προστομασίας, μελετώντας την Καρένινα στην ελληνική μετάφραση της **Παυλίνας Γαλανοπούλου** και έξροντας καλά πόσο δύσκολο είναι το ότι «οι δικές μου ατάκες δεν θα προκύπτουν από τις ατάκες του συνδέλφου μου», γιατί απλούστατα δεν θα καταλαβαίνω τι λέει...

Οι τρεις βασικοί συντελεστές της «*Άννας Καρένινα*: ο **Αλεξάντερ Τσουίκοφ** («Καρένιν»), η **Βέρα Εφρέμοβα** και η **Τατιάνα Λύγαρη**

«Με ρώπτωσαν και στη συνέντευξη που έδωσα στην «Κομαρούλακαγιά Πράβντα» για το πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Τους απάντησα ότι μού είχαν πει οι ίδιοι οι Ρώσοι, που πιστεύουν πολύ στη δύναμη και την επικοινωνία της ψυχής: «Η Τέχνη οφείλει να μην έχει σύνορα. Στην Τέχνη η μόνη γλώσσα που μιλιέται είναι η γλώσσα της ψυχής».

Το άγχος απέρβασης της γλώσσας δεν είναι το μόνο για την ηθοποιό, που λέει ότι ζει αυτό τον καιρό σε μια «σχιζοφρενική» κατάσταση. Προτιμώντας να είναι «μονογαμική» στη δουλειά της, έχει διχαστεί ανάμεσα στην Καρένινα και την πτλεοπτική Μάρθα της «*Ένοχης αγάπης*». Ετοι, μετά τα πρωινά γυρίσματα στην Παιανία γυρνά στο σπίτι της, δεν πολυθύγαινει, δεν πολυθύλεψει πλεόρασσον, γράφει («μ' αρέσει από τα ταξίδια μου να γράφω οδοιπορικά. Τις εικόνες της Ρωσίας της έχω πάντα περάσει»), πίνει τοσά, ακούει μουσική: «Αφιερώνομαι εκεί. Φυλάκια των εαυτού μου και το μυαλό μου σε νοερή επαφή με το κλίμα, τους ανθρώπους, ζω τη ρωσική εποχή μου...»

«Ξέρεις, είχα πάντα μια «υπόγεια» σχέση μ' αυτή τη χώρα. Αισθανόμουν ότι με συνδέουν κάποια νήματα, κι επειδή πιστεύω στη μετεμψύχωση θα λέγα ότι ίσως είχα ζήσει

μια όλη ζωή εκεί. Μου είναι όλα γνωστά, αναγνωρίσμα. Είναι περίεργο το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχω παίξει ρωσικό έργο. Δεκάει χρόνια θητεία στο χώρο και δεν συνάντησα έναν Τσέχο στο δρόμο μου. Κι όμως νομίζω ότι γεννήθηκα Νίνα και μεγαλώνω Αρκάντινα».

## «ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΉΜΟΥΝ ΣΥΓΩΝ»

Οσο για την Καρένινα: «Νομίζω ότι μου πηγαίνει ο ρόλος. Εκείνη είναι μια γυναίκα αρκετά θηλυκή, αρκετά μπρική, θρεπτή, με προσωπικότητα, με αξιοπρέπεια, σοφαρή, που υπολογίζει τον περίγυρο, την κοινωνία στην οποία ζει», λέει. Και προσθέτει: «**Με θράσος λέω ότι θα μπορούσα να ήμουν κι εγώ**».

Το λέει ίσως γιατί όπως λίγο αργότερα, θα πει η «*Άννα Καρένινα*». Βρίσκεται την Τατιάνα Λύγαρη να διανύει «μια «χρυσή 10ετία». **Με τα ταξίδια, με τα βιβλία, έχω ωριμάσει, έχω γεμίσει, έχω να προσφέρω»**. Εξηγεί: «**Είμαι σαν ωριμό φρύτο που ήρθε η ώρα του να το φας**. Ξεκίνασα πολύ μικρή και αισθάνομαι ότι κατέφερα τα πάντα μόνη μου. Δεν μου προσφέρθηκε τίποτε απολύτως, εκτός από ένα μεγάλο μεριδίο τύχης. Δεν μου χαρίστηκαν άνθρωποι και καταστάσεις, και το γεγονός ότι κατέφερα να μη ξάνθω τον εαυτό μου μέσα σ' αυτό το επάγγελμα, αλλά ίσα ίσα να τον οικοδομήσω, με κάνει περήφανη. Και βεβαίως ωριμην.

«**Δεν μιλά γενικά. Νιώθω όμως ότι «έχω»**. Μπορώ να αναγνωρίσω κάτι, να αποποιήσω κάτι, να αποδεχτώ κάτι κι όλα αυτά σε γνώσει μου.

«**Εξάλλου, όταν φτάσεις στην ήλικια που μπορείς να συνειδηποτοποιήσεις το χαρένο χρόνο, μπορείς να κερδίσεις και τον μελλοντικό**, καταλήγει. Και προσθέτει γελώντας πονηρά: «**Στους άνδρες αυτήν η συνειδηποτοποίηση έρχεται πολύ αργότερα. Ήδη δεν έρχεται ποτέ**».

