

Το άλλο μισό... της μουσικής

ΑΥΓΗ 21/6/03

Κατά σύμπτωση βέβαια, αλλά έχει γίνει πλέον παράδοση εδώ και τρία χρόνια, τέτοιο περίπου καιρό, να αφιερώνουμε για μια ή δύο φορές αυτή τη σπήλη σε γυναικες, ερμηνεύτριες, δημιουργούς ή αμφότερα αυτά. Εχουμε εξομολογηθεί και στο παρελθόν την αδυναμία μας για τον τρόπο που η γυναικεία εναισθησία εκφράζεται μέσα στη μουσική, όπως και την άποψη μας για το πόσο αυτή η έκφραση συνάδει με την όλη ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Γι' αυτό περνάμε κατ' ευθείαν σε κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις, άλλες πάρα πολύ καλές και άλλες λιγότερο, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ή μη, αλλά που σήγουρα δελεξ έχουν κάτι να πουν.

Ισως να μην το έχετε παρατηρήσει, αλλά μια νέα τάση που έχει ενσκήψει εσχάτως στα δεδομένα του ελληνικού τραγουδιού είναι η χρήση απόλυτα ή κατά πλειοψηφία ηλεκτρονικών ενορχηστρώσεων με συνθετικούς δρόμους όμως που ακολουθούν, αιμιγώς ή μη, λαϊκές κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικότατο δείγμα ο δίσκος της **Tania Nassibian** «Εξλειψις» που μας θύμισε αρκετά τις τελευταίες δουλειές της Αλκηστής Πρωτοψάλτη. Και όχι τυχαία, αφού τη μουσική δύον των τραγουδιών υπογράφει ο Νίκος Αντόπας, τακτικός συνεργάτης της τελευταίας και το ίδιο ισχύει, αν και σε μικρότερο βαθμό, για τη συχούργο Μυρτώ Κοντοβά. Η **Nassibian** διαθέτει μια αληθινά εξαιρετική φωνή, πολύ μεγάλων δυνατοτήτων, το album δεν είναι κακό και μάλιστα το σύγχρονο ύφος του δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, υπάρχει όμως και



κάτι «δήθεν» στην ατμόσφαιρά του που θα το εντοπίζαμε μάλλον στους στίχους της Κοντοβά, μιας φύσει και θέσει επιγόνου της «σχολής» της Λίνας Νικολακοπούλου... Ανάλογο κλίμα και στο «Νερό Κι Αλάτι» της **Margarita Zormpala**. Η ίδια είχε ανέκαθεν μια θαυμάσια φωνή που γίνεται όλο και πιο γλυκιά στο πέρασμα του χρόνου, τα τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη είναι πολύ εναισθητά μα δχι και «μελό» και ο Τάκης Μπαρμπαλάς μετέρχεται πλείστων και ποικιλών ενορχηστρωτικών μέθodos, από ethnic απόχοις μέχρι τον rock δυναμισμό και από την κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέχρι κουαρτέτα eγχόρδων. Πώς εξηγείται λοιπόν ότι το αποτέλεσμα πλησιάζει τόσο αυτό που επί χρόνια αποκαλείτο - πολύ λανθασμένα, γλωσσικά τε και μουσικολογικά - «έντεχνο», υπερβολική και «καταναγκαστική» σοβαρότητα δηλαδή σε βαθ-

μό που να αποβαίνει σε βάρος του αυθορμητισμού και της «μεταδοτικότητας» του τραγουδιού;

Τηρουμένων των αναλογιών, το προηγούμενο LP της **Ηρούς** μας είχε σχεδόν ενθουσιάσει. Μια κοπέλα που συμμετείχε δημιουργικά στα τραγούδια της κατά ένα μεγάλο ποσοστό και, τόσο σε αυτό το σκέλος όσο και ερμηνευτικά, κάθε άλλο παρά ακολουθούσε την πεπατημένη. Χωρίς όμως να διαφέρει πάρα πολύ αισθητικά, το τέταρτο album της «Κοίτα Με, Αντέχω...» μάλλον μας απογοήτευσε. Κατά ένα μέρος ακριβώς επειδή είναι μια επανάληψη, κατά ένα άλλο και σημαντικότερο όμως γιατί το lounge στοιχείο, το οποίο υπήρχε μόνο σα μια σαγηνευτική διάθεση την προηγουμένη φορά, εδώ έχει μετατραπεί σχεδόν σε αυτοσκοπό και, σχεδόν αναπόφευκτα, σε λόγο «πλαδαρή» μανιέρα... Στίχοι των Σοφοκλή (σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρη), Σαπφούς, Εμπειρίκου, Σεφέρη, Ρίτου, Σολωμού, Σουρή, Βίζυηνού, Δ. Καψάλη, Μ. Γκανά κ. α. σε μελοποίηση των, ανάμεσα σε άλλους, Γ. Κουρουπού, Θ. Μικρούτσικου, Ν. Κυπουργού, Ν. Μαρουδή, Ν. Ξεδάκη, Γ. Ανδρέου και Η. Λιούγκου. Δύσκολα συγκεντρώνει ένας δίσκος τόσους συντελεστές τέτοιου επιπέδου, οι Βασιλης Γισδάκης και Καίτη Κουλλιά πρέπει να θεωρούν ειναυτούς πολύ τυχερούς που τραγούδουν σε αυτόν, ενώ τέλος οι εμβόλιμες απαγγελίες ποιημάτων των Καβάφη, Τ. Λειβαδίτη, Δ. Καλοκύρη και Μ. Γκανά από τις ηθοποιούς Τατιάνα Λύγαρη, Χρύσα Σπηλιώτη και Μαρία Τσιμά κάνουν φανερό ότι, παρά την παρουσία τόσων ανδρών, έχουμε τελικά να κάνουμε με μια καθαρά γυναικεία υπόθεση. Αυτονότητο λοιπόν το γιατί ο Ν. Μαρουδής επέλεξε να κυκλοφορήσει στην έγκριτη ετικέτα του Corifeo την παράσταση του Τρένου Στο Ρουφ «Θέλετε Δεντρό Ανθίσετε, Θέλετε Μαραθείτε» και οι μόνες εντάσεις μας για αυτή την, τόσο φροντισμένη δουλειά, δεν είναι παρά η διατυπωμένη και παλαιότερα αμφιβολία μας για το κατά πόσον λειτουργεί τελικά, προς όφελος της ιδίας όσο και της μουσικής, η μελοποίηση της ποίησης, συν μια μικρή επιφύλαξη για το αν ήταν αναγκαίο οι ενορχηστρώσεις του Γιώργου Παπαδάκη (παρά τον ενδιαφέροντα συνδυασμό των τεσσάρων ή πέντε οργάνων που χρησιμοποιούνται) να είναι τόσο «χαμηλόφωνες», σε σημείο που κάποτε να καταλήγουν υποτονικές..