

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ - «ΧΑΡΙΣΜΑ», Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ»

# Άριστη εκτέλεση συνταγής

Από τον Αδριανό Γεωργίου

**M**έσα στη συνέγερση της ολυμπιακής ατμόσφαιρας και στις πολλές και διάφορες εκδηλώσεις που γέμισαν πλατείες, οδούς, διασταύρωσεις, σταθμούς και παντούδεις πρόσφορους χώρους της πρωτεύουσας, το οδυσσεικό πνεύμα της Γιάννας Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη αποδέχθηκε πρόθυμα πρόταση για ένα φύλαξενο καλλιτεχνικό βράδυ σε περιβάλλον ιδιαίτερης αισθητής και οπωδήποτε μοναδικό στον κόσμο. Έτσι το θέμα «Χάρισμα», Η Συμμετρία της Αρμονίας, που παρουσιάσθηκε για λίγες παραστάσεις στο «Τρένο στο Ρουφ» στο διάστημα των Αγώνων, χάρισε ωραίες εντυπώσεις σ' όσους προσκλήθηκαν να το παρακολουθήσουν στο «Μουσικό βαγόνι» του παλαιού συρμού. Πολλά θεάματα σπουδαία και σημαντικά πρόσφερε η Αθήνα στους έρευνς της, τέτοια όμως που ανάλογά τους θα μπορούσε να προσφέρει κάθε μεγάλη πόλη. Χώροι πολυτελείς, ευρύχωροι, αίθουσες θεάτρου, συναυλιών, συνεδρίων, αρχιτεκτονικά μημεία, αρχοντικά, ιστορικοί υπαίθριοι χώροι, πάρκα, στάδια και γήπεδα σ' όλες τις ευρωπαϊκές μεγαλούπολεις έχουν φιλοξενήσει σπουδαία και ποικιλά καλλιτεχνικά γεγονότα από κάθε τομέα της τέχνης. Το αισιοδότο, το ιδιαίτερο, αυτό που θα αποτελώσει τη μοναδική αθηναϊκή εμπειρία για τον έξιο επισκέπτη, θα ήταν μια μουσική βραδιά σ' ένα περιβάλλον απροσδόκητο, που αν θα μπορούσε να συνδιαστεί και με ένα δείπνο κουζίνας εκλεκτής, θα αποτελούσε προσφόριο εξαιρετικής. Η πρόταση της Ταπάνας Λύγαρη κάλυψε απολύτως τις προσδοκίες της επικεφαλής του «Αθήνα 2004» και το μουσικό θέμα «Χάρισμα. Η Συμμετρία της Αρμονίας» έγινε μια ευχάριστη πραγματικότητα για όσους την παρακολούθησαν.

Όποιες σκέψεις, παραπρήσεις, αντιρρήσεις συμβεί να γεννηθούν στο διάστημα που κάποιος παρακολουθεί μια απ' τις παραγωγές της Ταπάνας Λύγαρη, αυτό γίνεται πάντα μετά την αναγνώριση πως όλα όσα μέχρι σήμερα έχουμε ίδει στο βαγόνι ή εκτός αυτού (έχω κατά νου την παράσταση εκείνη με το λαϊκό δρώμενο και τα παραδοσιακά τραγούδια που έγινε ένα κρύο βράδυ στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με ένα πλήθος κόσμου να το παρακολουθεί απόπότο) έχουν τη διάκριση του ιδιαίτερου και του ποιοτικού. Έτσι, λοιπόν, τα σχόλια και οι κρίσεις που θα εκπεθούν έπονται της αναγνώρισης πως το «Χάρισμα» ήταν προθέσεων και εμπνεύσεως υψηλών ποκιτικών προδιαγραφών.

Το βασικό του μειονέκτημα ήταν πως τα εξ αν συνετέθη δεν έδεσαν, ώστε να αποτε-

λέσουν ενιαίας μορφής σύνθεση. Τα τραγούδια των χωρών, που σε χρονολογική σειρά, απ' το 1896 έκεινώντας, διαρράγουσαν Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν συνδέονταν υφολογικά με τα αποστάσματα από τα αρχαία κείμενα ή και τα νέα. Άλλο το είδος, άλλο το ήθος και διαφορετικό το κλίμα που χρειάζεται το καθένα για να λειτουργήσει. Ο Πίνδαρος και ο Παιωνίας και άποις απ' τους ανθολογιμένους απαιτούν άλλη ατμόσφαιρα, διαφορετική προσλαμβάνουσα διάθεση και δυσκολεύονται πολύ να συμπλεχθούν με τα πολύμορφα ευρωπαϊκά σουέξ της αστικής κουλτούρας του εικοστού αιώνα. Είναι ειδης ασύμβατα. Τα όσα θεωρητικά επινοούνται πηγούν σαν φληγήματα αν στην πράξη δεν δέσουν.

Ενώ ως ίδεα ή πρόθετη ακούγεται θετικά, στην εφαρμογή της εμφανίζεται το ασυμβίβαστο. Άλλες επιφυλάξεις εμπνέει και το πανομοιότυπο με τα προπούμενα. Τόσο το «Θέλετε δέντρα ανθίστε...», όσο και το «Υπ' ατμόν», ίδιας το δεύτερο, είναι με το τωρινό σαν «παπικωτύρες» πάνω στο ίδιο πατρόν. Ίδιες οι εμφανίσεις, ίδιες οι διασταύρωσεις, ίδια η διεξαγωγή του όλου θεάματος. Ακόμα και οι εκφράσεις στα πρόσωπα των ηθοποιών - τραγουδιστών, σαν να έμειναν απ' το προγόμνευτο έργο. Θα παρατηρηθεί πως ο χώρος

υποχρεώνει σε πανομοιότυπη φόρμα και επιτρέπει πολύ λίγες παραλλαγές. Μα, αν είναι έτοι, τότε η πρωτοτυπία του βαγονιού ισχύει μόνο για τον θεατή της πρώτης φοράς. Άλλα, ευπυχώς, αυτό δεν συμβαίνει.

Αν εξαιρέσουμε την τυποποιημένη έκφραση των προσώπων τους, που σημείωσα πιο πάνω, οι τρεις τραγουδιστές (και η θησηοποιοί), ήταν ο Χαρά Κεφαλά, ο Ζαχαρίας Καρούνης και η Κωνσταντίνα Ψωμά, εξαιρετικοί και με καταπληκτική απόδοση τόσων τραγουδιών και τόσο διαφορετικών μεταξύ τους. Η συγκέντρωση επίσης των τραγουδιών αυτών από τόσο επερχόμενους χρόνους και τόπους καταγωγής είναι, χωρίς υπερβολή, ένας άθλος. Γνώση και έρευνα απαιτήσεις και η επιλογή των κειμένων που προσδοκούσαν τη διάχυση πνεύματος ολυμπιακού και αγωνιστικού εν γένει και είναι αξέπανη η Μαρία Τσιμά που είχε αυτή την ειδύλλη. Έπαινος και στον ηθοποιό Σπύρο Περδίου που διεκπεραίωσε με αίσθηση την ένθεσή τους. Αδικεί και δεσμεύει ο χώρος το χορογάφο Φωκά Ευαγγελινό; Η μήτρας θα έπρεπε να αντιστρέψουμε την ερώτηση; Ούτε τα κοστούμια της Ντόρας Λελούδη πρόσφεραν το «άλλο» που αναζητείται. Κατά κάποιο ανεμπνευστού καθήλωσαν στο ύφος «πάνον-μπαρ». Δώστε άθηση στο βαγόνι να απογειωθεί προς ορίζοντας δημιουργίας, καθώς αρμόζει σε ανδρείους της τέχνης όπως εσείς, και λυστε το από τον συμρό των κοσμικών και ευκαιριακών προτάσεων.

Ωστόσο, υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας της ικανοποίησης και του ενθουσιασμού που προκάλεσε το «Χάρισμα, Η Συμμετρία της Αρμονίας» σε δύο πολυμελείς συντροφίες έξινων, Γιαπωνέζων και Αυστραλών, που παρακολούθουν, το ίδιο βράδυ με τον υπογράφοντα, όλο το πρόγραμμα με ενδιαφέρον και χειροκροτούσαν θερμά τους καλλιτέχνες, δέχενταν δε να απολαμβάνουν την ιδιαίτερη αυτή ολυμπιακή βραδιά. Συντελούσης, βέβαια, και της γαστριμαργικής ευδαιμονίας του δείπνου.

Αναφερθήκαμε ήδη στην πρόδρομη του «Αθήνα 2004», τη μία απ' τις πρωταγωνιστικές προσωπικότητες της όντως θαυμάστας διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, που απ' όλα τα μέρη του κόσμου αναγνωρίζεται η ικανότητά της. Θα ήταν όμως παράλειψη της σελίδας και του χρέους της να παραλειπόμενε να αναφερθούμε στο Δημήτρη Παπαϊωάννου και στην πρωτοφανή αξιοθάμαστα που δημιουργήσε, αφήνοντας άναυδο τον κόσμο. Έχουμε παρακολουθήσει τις επιπτώσεις του καλλιτέχνη και τον ιδιαίτερο τρόπο των αναζητήσεών του στις θεατρικές σκηνές. Αυτά που ειδάμε στις τελετές έναρξης και λήξης έπειρρεασον κάθε προσδοκία μας. Το ίδιο περιμένουμε κι απ' όσους άλλους έχουμε ξεχωρίσει. Εερλίξις σε μεγάλη υπερβάσεων.

