

Carole Fréchette

Το κολιέ της Ελένης



ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ-ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΞΑΝΑ



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1996 – 1997

Λ. Τόλοτός: **Άννα Καρέννα**

Σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Θέατρο του Τβέρ της Ρωσίας
(Θέατρο του Τβέρ, 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου 1996)
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1996)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1997 – 1998 • 1998 – 1999

Α. Οιούτσα: **Λαχτάρα για κεράσιο**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999 – 2000 • 2000 – 2001 • 2001 – 2002

Έλ. Γουάτ: **Η Κυρία Εξεφανίζεται**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001 – 2002 • 2002 – 2003

Μουσική - ποιητική παράσταση

Θέλετε δέντρο ανθίστε, θέλετε μαροθείτε...

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2002 – 2003 • 2003 – 2004

Λένα Δήμητρη: **Η Πρώτη Θυμωμένη**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003 – 2004 • 2004 – 2005

Μουσική - θεατρική παράσταση

Υπ' Ατράν

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - RAMPLAT - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Καλοκαιρι 2004

Μουσική - θεατρική παράσταση

Χάρισμα - Η Συμμετρία της Αρμονίας

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004 – 2005 • 2005 – 2006

Στ. Πόλικοφ: **Σπάσε τη Σιωπή**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005 – 2006

Μουσική - χρεωτική παράσταση

Κυρία Μουσική, Χορεύετε;

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 – 2007 • 2007 – 2008

Λένα Δήμητρη: **Πεντανόστηψη**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006 – 2007

Μουσική παράσταση

Άλλο Τρένο η Αγάπη

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ

*

Jazz on the Orient Express

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

*

Πρότυπη Λέσχη Ανάγνωση Εθνικού Κέντρου Βιβλίου

Η Γοργεία των Κλασικών και οι Απλούστιση της Αργής Ανάγνωσης

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 – 2008

Μουσική παράσταση

Μογισσες στο Ρουφ

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

*

Μουσικές παραστάσεις

Βραδιές Jazz

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

*

Λογοτεχνικά Brunches (Α' Κύκλος)

Κυριακάτικα Μεσημέρια στο Orient Express

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008 – 2009

Παράσταση για ενήλικες

Ευγένιος Τριβίζας: **Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αποπλόνηση μιας κούκλας**

Παράσταση για μικρούς θεατές

Ευγένιος Τριβίζας: **Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Το μυστικό του πειρατή Μπελαφούκ**

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ

*

Μουσική παράσταση

Κάθε Τρίτη στις 9.30 μμ

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

*

Μουσική παράσταση

Οι κυρίες τραγουδούν και... μπλουζ

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

*

Λογοτεχνικά Brunches (Β' Κύκλος)

Κυριακάτικα Μεσημέρια στο Orient Express

(Αμαξοστοιχία - Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΑΓΩΝΙ ORIENT EXPRESS



ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΣ
ΠΡΟΔΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ
ΤΗΛ. 210 52 98 922 • 6937 604988
www.totrenostorouf.gr



Μέση Ανατολή

Ιούνιος 2009



Μια Ελληνίδα.

Μια γυναίκα της Δύσης, λοιπόν, κι εγώ
κι ας έχω βαθειές τις ρίζες στην Ανατολή.

Μια γυναίκα που δεν προκάλεσε ποτέ πόλεμο.

Μια γυναίκα που δεν ξέρει από πόλεμο.

Μια τουρίστρια.

Ακολουθώ τις πατημασιές της συγγραφέως

- εννέα χρόνια μετά το δικό της ταξίδι -

στη Βηρυττό, στον Λίβανο, στην ταραγμένη Μέση Ανατολή.

Οδηγός μου η ίδια η Carole Fréchette.

Με παίρνει από το χέρι να δω, να μάθω, να καταλάβω
να αισθανθώ την ευθύνη, να συμπράξω

να δηλώσω παρούσα, να κάνω, τέλος πάντων, «κάτι».

Απίστευτες οι ομοιότητες του ταξιδιού.

Όλα εκεί, στη θέση τους. Αμετάβλητα.

Η ζέστη. Το μποτιλιάρισμα. Τα κορναρίσματα.

Οι άσπρες κολώνες κι οι βουλιαγμένοι τοίχοι.

Οι γερανοί. Τα εργοτάξια. Τα ηλεκτρικά καλώδια.

Τα γκρεμισμένα σπίτια και τα ξαναχτισμένα σπίτια.

Οι γυναίκες με τα μακριά πανωφόρια.

Τα φεύγικα κολιέ.

Η απελπισία. Ο πόνος. Η οργή.

Και η θάλασσα είναι εκεί.

Τα χαρόγελα, η θέληση, η πίστη, η ελπίδα.

Κι ο Σαμίρ είναι εκεί, στον προσφυγικό καταυλισμό του Μπάαλμπεκ.

Όταν γυρίσετε στην πατρίδα σας, μου λέσι, θα κάνετε κάπι και για μας;

Δεν ξέρω τι να απαντήσω.

Η Ελέν είμαι εγώ. Είστε εσείς. Είμαστε όλοι μας.

Συνοδοιπόροι, συνταξιδιώτες, συγκάτοικοι, συμμέτοχοι
συνδικαλούχοι αλλά και συνυπεύθυνοι για όλα τα στραβά και τ' άδικα
πάνω σ' έναν πλανήτη που μας χαρίστηκε γενναιόδωρα
αλλά τώρα δηλώνει αφιλόξενος.

Η δική σας παρουσία, εδώ, σήμερα

και η παράσταση αυτή

ας είναι το ελάχιστο βήμα για μια δημιουργική συμμετοχική διαδικασία
για ισότητα και ειρήνη.

Τατιάνα Λύγαρη



απώλεια

απώλεια, απώλεια...
η απώλεια μας σώζει κι οδηγεί
τα βήματά μας
λάμψη, η απώλεια· μάσκα,
τα υπόλοιπα.

Η απώλεια μας ενώνει με
τους υπόλοιπους,
και της θάλασσας κρεμάει το πρόσωπο
στα οράματά μας·

προσμονή η απώλεια!



Άδωνις
Αοματα του Μιχιάρ του Δαμασκηνού

Την άνοιξη του 2000 έζησα ένα μήνα στον Λίβανο, όπου στα πλαίσια του προγράμματος « Écrits Nomades » εννέα γαλλόφωνοι συγγραφείς έπρεπε να γράψουμε ένα έργο εμπνευσμένο απ' αυτή τη χώρα. Η πρώτη μου επαφή με τον τόπο αυτόν, που φέρει τα σημάδια ενός πρόσφατου πολέμου, με συγκλόνισε βαθιά. Όταν άρχισα να γράφω, έψαξα να βρω ποια θα έπρεπε να ήταν η τοποθέτησή μου προκειμένου να μιλήσω αντικειμενικά για την πραγματικότητα που μόλις είχα βιώσει στον Λίβανο.



Μου φάνηκε ότι η τοποθέτηση αυτή δεν μπορούσε να είναι παρά μόνο από τη σκοπιά μιας ξένης, μιας περαστικής, που κοιτάζει, νοιώθει, καταλαβαίνει – ή δεν καταλαβαίνει – χωρίς όμως ποτέ να λησμονεί τη δική της ζωή, τον δικό της πόνο. Μου ήλθε, λοιπόν, στο μυαλό το πρόσωπο της Ελένης, μιας γυναίκας που συμμετέχει στο συνέδριο ενός τέτοιου προγράμματος και ψάχνει να βρει το κολιέ που έχασε σε μια ρημαγμένη πόλη. Η αντιπαράθεση του ασήμαντου, προφανώς, πόνου της με την τεράστια δυστυχία που προκαλεί ο πόλεμος, η εξορία, ο αποκλεισμός, ο θάνατος, μου φαινόταν επικίνδυνη, αν όχι σκανδαλώδης. Παρ' όλα αυτά, ακολούθησα αυτή τη διαίσθηση, γιατί ήταν ο μόνος δρόμος που είχε κάποιο νόημα για μένα. Πολλοί βλέπουν στο έργο *To κολιέ της Ελένης* το αρχικό βήμα που οδηγεί την πρωταγωνίστρια στη συνειδητοποίηση της παγκόσμιας οδύνης. Αυτό είναι σωστό, αλλά για μένα το ταξίδι της την οδηγεί και σε μια πιο προσωπική αλήθεια, που αφορά τη δική της ζωή και το δικό της αίσθημα απώλειας. Όταν το έργο ανέβηκε στη Δαμασκό και στη Βηρυτό το 2002, η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη μπροστά στους Λιβανέζους, Σύρους και Παλαιστίνιους ηθοποιούς που υιοθέτησαν τον λόγο μιας ξένης. Έκτοτε, το έργο μου ταξίδεψε. Η Ελένη έγινε Καναδέζα, Ισλανδέζα, Αμερικάνα, Γιαπωνέζα, Πορτογαλέζα, έγινε Βελγίδα στην Αφρική, Γαλλίδα στην Παλαιστίνη, Μαρτινικέζα στη Μαρτινίκα. Νάπτην τώρα Ελληνίδα, κάτι που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Ελπίζω ότι θα βρείτε στην περιπλάνησή της μιαν απάντηση στις δικές σας αβεβαιότητες απέναντι στη ζωή, απέναντι στον κόσμο.

Carole Fréchette

Μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτοι;

H Carole Fréchette μάλλον δεν το γνωρίζει, αλλά η φράση-κλειδί του έργου της «Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι» ήταν το συμπέρασμα μιας συνομιλίας που άλλαξε την πορεία της ανθρωπότητας. Σχεδόν 25 χρόνια πριν, ο Μιχαήλ Γκορμπατσώφ και ο Έντουαρντ Σεβαρνάτζε συζητούσαν περπατώντας σε έναν κήπο για την κατάσταση της χώρας τους και τα βήματα που έπρεπε να κάνουν. Είχαν μόλις αναλάβει την εξουσία σε μια Σοβιετική Ένωση που είχε κάποτε υποσχεθεί ότι θα αποτελούσε τον επίγειο παράδεισο, αλλά τώρα ήταν έτοιμη να καταρ-

ρεύσει από το βάρος των στρατιωτικών εξοπλισμών και ενός αγκυλωμένου συστήματος που είχε στερήσει από τους πολίτες την ελευθερία και την ικανότητα της δημιουργίας. Στο τέλος του περίπατου είχαν συμφωνήσει ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν άλλο έτοι.

Η συνέχεια είναι, λίγο πολύ, γνωστή. Οι αλλαγές που ξεκίνησαν με την περίφημη «περεστρόκα» όχι μόνο δεν μπόρεσαν να μεταρρυθμίσουν τον σοβιετικό τύπου σοσιαλισμό αλλά αντίθετα οδήγησαν στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και ολόκληρου του ανατολικού μπλοκ. Η ζωή εκατομμύριών ανθρώπων άλλαξε δραματικά, άλλοτε προς το

Μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτοι;



καλύτερο αλλά συχνά προς το χειρότερο. Ένας Ούγγρος ή ένας Τσέχος μπορεί να σας πει ότι αισθάνεται πολύ πιο ελεύθερος τώρα που τα σοβιετικά τανκς έχουν πάψει «να χορεύουν στις πλατείες της Πράγας», σύμφωνα με την περιβόητη φράση του Γ. Ρίτσου. Άλλα τελείως διαφορετική άποψη έχει μια Γεωργιανή καθηγήτρια, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιό της για να νταντεύει κάποιον ξεκούτη σε μια άσχημη συνοικία της Αθήνας.

Το θέμα δεν είναι ποια πλευρά έχει δίκιο. Είναι άλλωστε πολύ νωρίς για ιστορικές επιμηγορίες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι η διανοητική τιμότητα. Των Γκορμπατσώφ - Σεβαρνάτζε που α-

ποφασίζουν να βάλουν σε δοκιμασία την απειρότητη εξουσία τους επειδή δεν πάει άλλο, αλλά και της Ελένης, της πρωταγωνίστριας του έργου, που καταλαβαίνει εντέλει ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί κανείς από ένα χαμένο πλαστικό κολιέ. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται ότι πέρα από τον μικρόκοσμο τους υπάρχει ένας πλανήτης που καταστρέφεται και 5 χιλιάδες άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και που δεν θέλουν να ζήσουν άλλο έτοι, τόσο θα υπάρχει ελπίδα.

Στέλιος Κούλογλου





Μέση Ανατολή: Από το Ανατολικό Ζήτημα στο Δυτικό Ζήτημα

Δεν υπάρχει περιοχή στον κόσμο που να απασχολήσει μεταπολεμικά τον παγκόσμιο τύπο και το μέσο ενημέρωσης περισσότερο από τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν πολιτικά επιτελεία, στρατιωτικοί αναλυτές, μυστικές υπηρεσίες, τρομοκρατικές οργανώσεις που να μην έχουν στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους τη Μέση Ανατολή. Κι όμως, τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν σκοτυθεί σε συγκρούσεις για το Παλαιστινικό περίπου 1600 Ισραηλινοί και 6500 Παλαιστίνιοι ενώ στην Σρί Λάνκα, με διπλότιο πλήθυσμο από αυτόν του Ισραήλ/Παλαιστίνης σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο πάνω από 70.000. Στην Ταϊτσενία με πλήθυσμο μικρότερο από αυτόν της Γάζας χάθηκαν, την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι σε μια άγρια εθνοτική σύγκρουση. Γιατί λοιπόν η Μέση Ανατολή ελκύει το ενδιαφέρον; Θα πρέπει να αναζητήσουμε την απάντηση πέρα από τα χρυσοφόρα συμφέροντα του πετρελαίου, άλλαστε η Παλαιστίνη και ο Λιβανός δεν έχουν πετρέλαια. Να ανατρέξουμε σε μια πόλη του μακρινού παρελθόντος. Στην πόλη Ζεύγμα στην δεξιά όχθη του Ευφράτη, στην πόλη γέφυρα (όπως δηλώνει και το άνομά της) αλλά και συνόρου της Ρωμαϊκής εξάπλωσης τον 1^ο και το 2^ο αιώνα μ.Χ. και της Περσικής αυτοκρατορίας. Αυτό το «ζεύγμα» μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αυτό το σημείο αναγνώρισης του συνόρου και της επερόπτητος που τοποθετείται στη Μέση Ανατολή, είναι τελικά το ζητούμενο που μας αφορά όλους.

Οι δύο τελευταίοι αιώνες είναι κρίσιμοι για τη μοίρα του συνόρου και της επερόπτητας. Ο 19ος αιώνας ήταν για την περιοχή της Μέσης Ανατολής ο αιώνας του Ανατολικού Ζητήματος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούσε άμεσα ή έμμεσα όλη τη σημερινή Εγγύς και Μέση Ανατολή, από τα Νότια Βαλκάνια έως την Συρία, την Παλαιστίνη και το σημερινό Ιράκ, ενώ η Αίγυπτος ήταν υποτελής στον Οθωμανό Σουλτάνο. Η άλλοτε κρατική αυτοκρατορία που ως τις αρχές του 17ου αιώνα είχε τη δύναμη να απειλεί τις πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης και να συνάπτει συμφωνίες ως ιστο προς ιστο με βασιλεία όπως της Γαλλίας, βρισκόταν σε πορακμή. Πολιτικές και κοινωνικές συγκυλώσεις, οικονομική δυσπραγία, οδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιωντές τεχνολογικές επαναστάσεις και τις ανακαλύψεις των νέων Κόσμων που είχαν καταστήσει έρμαιο του ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αυστρο-Ουγγαρίας και οργότερα της Γερμανίας. Παράλληλα, ο άνεμος αυτών των ανταγωνισμών φουντώνει πάνω πυρκαγιά των βαλκανικών εθνικισμών. Στη Μέση Ανατολή οι παραδοσιακές ελίτ έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τον δυτικό, προτεστάντη, καθολικό ή ρισαρθρόδοξο έμπορο, πρόξενο, ιεραπόστολο και κυρίως δάσκαλο. Οι χριστιανοί άλλα και



οι μουσουλμάνοι άραβες πρόκριτοι έστελναν τους ευγενείς γόνους τους στα δυτικά σχολεία, όπου μάθαιναν για τον Ρουσώ, τον Καντ, τον Ουγκώ, την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση. Αναρωτίονταν για πρώτη φορά για τη σχέση του Ισλάμ με τη Δύση και τη θέση αδυναμίας του απέναντι σε αυτήν μετά αιώνες δόξας και υπεροχής.

Το Ανατολικό Ζήτημα θα «λυθεί» από τον Μεγάλο Πόλεμο και οι Μεγάλες Δυνάμεις θα χωρίσουν με τις συνθήκες του Παρισιού τη Μέση Ανατολή σε ζώνες επιρροής, σε Εντολές όπως θα ονομαστούν, προκειμένου, όπως ισχυρίζονταν, να προετοιμάσουν τις περιοχές αυτές για την ανεξαρτησία και τη συγκρότηση σύγχρονων κρατών. Τελικά οι Βρετανοί και οι Γάλλοι είχαν δώσει σε όλα τα μέρη αλληλουγκρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες υποσχέσεις. Οι Αραβες θα ακολουθήσουν τους Βρετανούς και τον Λώρενς της Αραβίας εναντίον των Οθωμανών αλλά θα αποχωρήσουν από τη Δαμασκό ταπεινωμένοι από τους Γάλλους με το όνειρο για ένα μεγάλο παναραβικό κράτος χαμένο για πάντα. Οι Σιωνιστές, το εβραϊκό εθνικό κίνημα που είχε εν τω μεταξύ γεννηθεί στην Ευρώπη, θα λάβει την υπόσχεση για Εβραϊκή Εθνική Εστία στην Παλαιστίνη και θα παλέψει να την μετατρέψει σε εβραϊκό κράτος απέναντι στο αίτημα των Παλαιστινών για αυτοδιάθεση. Η σπορά της σύγκρουσης ήταν ήδη εκεί.

Οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν με τους διαδοχικούς αραβοϊσραηλινούς πολέμους το 1948, το 1967 και το 1973 και τους πολέμους στον Λιβανό από το 1982 έως το 2006. Η Αγγλία και η Γαλλία θα αντικατασταθούν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση που μετέφεραν τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό στη Μέση Ανατολή. Στη μεταψυχροπολεμική εποχή η «μοναχική» υπερδύναμη θα εισβάλει κυριολεκτικά στη Μέση Ανατολή, όχι πια δια αντιπροσώπων όπως στον Ψυχρό Πόλεμο αλλά επιβάλλοντας τη θέλησή της με ωμή βία. Αυτή θα είναι η κορύφωση της δυτικής επιρροής/επιβολής. Το Ανατολικό Ζήτημα της Ευρώπης θα μετατραπεί σε «Δυτικό Ζήτημα» για τη Μέση Ανατολή. Τα ερωτήματα του Δυτικού Ζητήματος που τίθενται μεταξύ των Αράβων είναι γιατί είμαστε τόσο αδύναμοι απέναντι στη Δύση; Πρέπει το Ισλάμ να είναι η βάση του κράτους και της κοινωνικής οργάνωσης; Ποιες είναι οι ηγεσίες μας και ποιο το χρέος τους;

Η πόλη Ζεύγμα καταστράφηκε από εισβολείς το 256 μ.Χ. Το σημερινό «ζεύγμα» Δύσης και Ανατολής θα είναι φρούριο και γέφυρα ή που τελικά θα συναντηθούμε για να λυθεί το «Δυτικό Ζήτημα»;

Σωτήρης Ρούσσος
Αναπληρωτής Καθηγητής (Μέση Ανατολή & Ευρασία)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το κολιέ της Ελένης

της *Carole Fréchette*

Μετάφραση
ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

Σκηνοθεσία
TATIANA LYGARH

Συνεργάτης σκηνοθέτης
ΑΛΚΥΩΝΗ ΒΑΛΣΑΡΗ

Κοστούμια
ΝΤΟΡΑ ΛΕΛΟΥΔΑ

Κίνηση
ZΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Βίντεο Τέχνη
MARIANNA STRAPATSAKH

Φωτισμοί
ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Μοντάζ & ειδικά εφφέ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ακριβός χώρος βασίζεται σε
μια ιδέα της **ΝΤΟΡΑΣ ΛΕΛΟΥΔΑ**

Λήψη βίντεο **TATIANA LYGARH**



ΠΗΣ ΒΛΑΧΟΥΝΤΣ



Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί
με σειρά εμφάνισης

Ναμπίλ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ελέν
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ

Σάρα
ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Η παράσταση παιζεται
χωρίς διάλειμμα
Διάρκεια παράστασης 1.10'



Σχέδια κοστουμιών της *Ντόρας Λελούδα*



Φωτογραφίες από τις πρόβες







...Επιβάλλεται προφανώς μια εξήγηση γι' αυτή την πληθώρα ονομάτων αλλά και εκφράσεων που χρησιμοποιώ από την αρχή τούτης της διήγησης για να περιγράψω τη χώρα των προγόνων μου. Επειδή η γεωγραφία μας άλλαζε συνεχώς, κατέφυγα συχνά σε τεχνάσματα – «το Όρος», «η Παλιά Πατρίδα» κτλ. – για να αποφύγω κάποια ονομασία που, στην εποχή των προγόνων μου, θα ήταν αναχρονιστική ή κάποια άλλη που, στις μέρες μας, θα αποτελούσε πηγή ουγχυτής και έντονων πικρών διαξιφισμάτων.

Αν το τουρκικό κράτος, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, γεννήθηκε μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο από τα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τούτη η αυτοκρατορία ονομάζοταν κοινώς «Τουρκία» εδώ και πολλά χρόνια. Όταν ο Μπότρος, για παράδειγμα, στο πέρασμά του από Έλις Άιλαντ χρειάστηκε να υποδειξει τη χώρα της καταγωγής του, σημείωσε «Τουρκία». Στη συνέχεια, στη σπήλαι «Φυλή ή λαός», σημείωσε «Σύρος». Αντίθετα, στην αίτηση που απήγιθνε στις αρχές σχετικά με το σχολείο, παρουσιάστηκε ως «Οθωμανός του Λιβάνου από το χωριό Μάσραχ». Στην Κούβα, ο αδελφός του Σιμπραήλ ήταν ο πρόεδρος-ΐδρυτης ενός πολιτιστικού συλλόγου με την ονομασία «Η Συριακή Πρόσδοση», αλλά στα γράμματά του αποκαλούσε τους συμπατριώτες του «γιους Αράβων» και εξέφραζε τη νοσταλγία του για τη «μυρωδά της πατρίδας» και για «τον ζωογόνο αέρα του Λιβάνου»...

Στο πνεύμα των παππούδων μου, για κάθε διαφορετική όψη της ταυτότητάς τους υπήρχε κι ένα ξεχωριστό «κουτάκι»: το κράτος τους ήταν «η Τουρκία», η γλώσσα τους τα αραβικά, η επαρχία τους η Συρία και η πατρίδα τους το Όρος Λιβανος. Και είχαν, εννοείται, επιπλέον τις διαφορετικές θρησκείες τους που σίγουρα βάραιναν στη ζωή τους περισσότερο απ' όλα τ' άλλα. Αυτές οι θρησκευτικές κοινότητες δεν ζούσαν αρμονικά, όπως το μαρτυρούν οι πολλαπλές σφαγές που ανέφερα ήδη. Υπήρχε ωστόσο κάποια ρευστότητα στις ονομασίες όπως και στα σύνορα που χάθηκε με την άνοδο του εθνικισμού.

Μόλις εκατό χρόνια πριν, οι χριστιανοί του Λιβάνου, αποκαλούνταν Σύροι, οι Σύροι γύρευαν ένα βασιλιά από τη Μέκκα, οι Εβραίοι των Αγίων Τόπων δήλωναν Παλαιστίνιοι... και ο Μπότρος, ο παππούς μου, υποστήριζε ότι ήταν Οθωμανός πολίτης. Ούτε ένα από κράτη της σημερινής Εγγύς Ανατολής δεν υπήρχε ακόμη και το όνομα μάλιστα αυτής της περιοχής δεν είχε ακόμα βρεθεί – έλεγαν γενικά *Η Τουρκία της Ασίας*...

Από τότε, πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους για πατρίδες δήθεν αιώνιες, πολλοί άλλοι θα τη δώσουν αύριο.

Αμίν Μααλούφ
Το χρονικό μας οικογένειας

«...Οι δύο βαθύτερες ανθρώπινες εμπειρίες, που χαρίζουν και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, είναι η δημιουργία και η ανάληψη ευθυνών. Κάθε κοινωνία, καπιταλιστική ή συγκεντρωτική, γραφειοκρατική ή σοσιαλιστική, που αρνείται στα ύπομνα αυτές τις δύο σημαντικότερες ανθρώπινες απολαύσεις, αργά ή γρήγορα θα μας μετατρέψει σε σακάτηδες». (Α. Δ. Γκόρντον)

Άμος Οζ
Τοποθετήσεις
Το Ιορδάνη, η Παλαιστίνη και η Ειρήνη



...Η ταυτότητο του καθενός είναι σύνθετη, μοναδική, αναντικατάστατη, δεν συγχέεται με την ταυτότητα του άλλου. Επιμένω σε αυτό το σημείο, επειδή υπάρχει ο εξαιρετικά διαδεδομένος και ολεθριος κατ' εμέ τρόπος σκέψης, σύμφωνα με τον οποίο για να δηλώσεις την ταυτότητά σου, αρκεί να πεις «είμαι Άραβας», «είμαι Γάλλος», «είμαι μαύρος», «είμαι Σέρβος», «είμαι μουσουλμάνος», «είμαι εβραϊος». Όποιος παρατάσσει, όπως το έκανα εγώ, τις πολλαπλές υπαγωγές του, κατηγορείται αμέσως πως θέλει να «διαλύσει» την ταυτότητα του σ' ένα άμορφο συνονθύλευμα όπου όλα τα χρώματα σβήνουν. Κι όμως, το αντίθετο θέλω να πω. Όχι πως όλοι οι ανθρώποι είναι ίδιοι, μα πως ο καθένας είναι διαφορετικός. Ένας Σέρβος είναι αναμφίβολα διαφορετικός από έναν Κροάτη, αλλά κάθε Σέρβος είναι διαφορετικός και από όλους τους άλλους Σέρβους, και κάθε Κροάτης διαφορετικός από όλους τους άλλους Κροάτες. Κι αν πράγματι ένας Λιβανέζος χριστιανός είναι διαφορετικός από ένα Λιβανέζο μουσουλμάνο, δεν ξέρω ούτε δύο χριστιανούς ή δύο μουσουλμάνους Λιβανέζους που να είναι ίδιοι, όπως και στον κόσμο δεν υπάρχουν δύο ίδιοι Γάλλοι, δύο ίδιοι Αιφρικανοί, δύο Αραβες ή δύο εβραίοι. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση του άλλου και πολύ συχνά, στην ίδια ιρλανδέζικη, ρουαντέζικη, λιβανέζικη, αλγερινή ή βουνιακή οικογένεια απαντάμε δύο αδέλφια που, ενώ έχουν ζήσει στο ίδιο περιβάλλον, έχουν διαφορές, ασήμαντες εκ πρώτης οψεως, οι οποίες όμως σε ζητήματα πολιτικής, θρησκείας ή ακόμη και καθημερινής ζωής θα τους κάνουν να αντιδράσουν

ολότελα διαφορετικά: ο ένας μπορεί να γίνει δολοφόνος εκεί που ο άλλος θα είναι ένας άνθρωπος του διαλόγου και της συμφιλίωσης.

Λίγοι είναι αυτοί που θα αμφισβητήσουν ρητά όσα είπα. Όλοι όμως συμπεριφέρομαστε σαν να μην ήταν έτοι τα πράγματα. Για ευκολία, ορίζουμε τους πιο διαφορετικούς ανθρώπους με το ίδιο ουσιαστικό, για ευκολία επίσης τους αποδίδουμε εγκλήματα, συλλογικές πράξεις, συλλογικές απόψεις – «οι Σέρβοι έσφαξαν...», «οι Εγγλέζοι λεηλάτησαν...», «οι Άραβες αρνούνται...». Εκφέρουμε κρίσεις ελαφρά τη καρδία για τον έναν ή τον άλλο λαό που είναι τάχατες «εργατικοί», «επιδέξιοι», «τεμπέληδες», «καχύποποι», «ύπουλοι», «περήφανοι» ή «πεισματάρηδες»: καμιά φορά, οι κρίσεις μας καταλήγουν σε αιματοχυσίες.

Ξέρω πως δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένω από όλους τους σημερινούς ανθρώπους να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη τις εκφραστικές τους συνήθειες. Μου φαίνεται όμως σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας το γεγονός πως παρόμοιες εκφράσεις δεν είναι αθώες, πως αποδειχθήκαν διεστραμμένες και δολοφονικές καθ' όλη τη διάρκεια της Ιστορίας.

Γιατί είναι το βλέμμα μας που φυλακίζει συχνά τους άλλους στις στενές του υπαγωγές, και είναι πάλι το βλέμμα μας που μπορεί να τους απελευθερώσει.

Αρίν Μααλούφ
Οι φυγικές ταυτότητες



...Θεωρώ κακό κι ανεπαρκές σύστημα το κράτος-έθνος. Πιστεύω ότι πάνω σ' αυτόν τον χτυπημένο απ' τη φτώχεια, υπερπλήρη κι εν αποσυνθέσει πλανήτη μας, θα έπρεπε να υπάρχουν εκατοντάδες πολιτισμοί, χλιδές παραδόσεις, εκατομμύρια περιφερειακές και τοπικές κοινότητες, όχι όμως κράτη-έθνη. Τώρα, κυρίως, που σε ορισμένες περιοχές του κόσμου η εθνική αυτοδιάθεση έχει εκφυλιστεί καταρρέοντας μέσα σε αιματοκύλισμα κι απειλώντας να απομονώσει τον καθένα από μας, θα έπρεπε να υπάρξει ένα εναλλακτικό άρμα. Θα έπρεπε να βρεθούν τρόποι εκπλήρωσης των διαφόρων δικαιωμάτων πόθων για εθνική ταυτότητα και αυτοπροσδιορισμό, στο πλαίσιο μιας κοινοπολιτείας που θα περιλαμβάνει όλη την οικουμένη. Θα έπρεπε να ξέρουμε τώρα έναν πολυφωνικό κόσμο κι όχι μια κακοφωνία μεμονωμένων εγκαεντρικών κρατών-έθνων. Η ανθρώπινη μοίρα μας, η μοναξιά μας πάνω σ' έναν εύθραυστο πλανήτη, μετέωρο μεσ' την ψυχρή κοσμική σιωπή, οι αναπόφευκτες τραγικές ειρωνείες της ζωής και η αδυνάτη παρουσία του θανάτου, θα έπρεπε όλα αυτά να ξυπνήσουν επιτέλους ένα αίσθημα αλληλεγγύης, που να παραμερίσει τη βοή και την αντάρα των διαφόρων μας. Ο σημαιοφόρος πατριωτισμός πρέπει να δώσει τη θέση του σ' έναν πατριωτισμό για τα δάση, το νερό, τον αέρα, το φως, σε δημιουργικές σχέσεις με την ίδια τη Δημιουργία.

Άρος Οζ
Τοποθετήσεις
Το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και η ειρήνη





CAROLE FRECHETTE

Το κολάζ της Ελένης

Μετάφραση Μαρία Ευσταθιάδη

Τα πρόσωπα:

- Ελέν
- Ναμπίλ, ο ταξιτζής
- Ο εργοδηγός
- Η γυναίκα
- Ο άντρας
- Ο πλανόδιος



CAROLE FRECHETTE

Το κολιέ της Ελένης

Σε μια ζεστή και χαοτική πόλη. Στη γωνία ενός δρόμου, σε μια πολύβουη κεντρική διασταύρωση. Πανδαιμόνιο από συνεχή κορναρίσματα.

Ναρπίλ: Ταξί, μαντάμ;

Ελένη: Με συγχωρείτε, μήπως είδατε...;

Ναρπίλ: Ταξί, μαντάμ;

Ελένη: Ένα μικρό μαργαριταρένιο κολιέ. Κάπου εδώ πρέπει να τίπεσε.

Ναρπίλ: Εδώ, μαντάμ;

Ελένη: Δεν είναι συνηθισμένο μαργαριταρένιο κολιέ. Θέλω να πω, οι πέρλες δεν είναι περασμένες η μια δίπλα στην άλλη. Είναι περασμένες εδώ κι εκεί σε μια αόρατη κλωστή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. (Παύση. Ο Ναρπίλ δεν αντιδρά) Έχει πολλές σειρές κλωστή, αλλά οι πέρλες δεν κάθονται πάνω στο λαιμό, είναι σαν, εσες... σαν να προεξέχουν. Πώς να σας εξηγήσω. Είναι στερεωμένες με μικροσκοπικούς κόμπους, αλλά επειδή δεν φίνεται η κλωστή, είναι σαν να αιωρούνται. Καταλαβαίνετε; Σαν να πλέουν γύρω από το λαιμό. Λέω, μήπως το πήρε το μάτι σας; (Ο Ναρπίλ δεν αντιδρά) Είχα σταματήσει πριν από λίγο εδώ, ακριβώς εδώ, στη γωνία. Και ήσασταν στην ίδια θέση που είσαστε τώρα. Με ρωτήσατε αν θέλω ταξί.

Ναρπίλ: Ταξί, μαντάμ;

Ελένη: Περίμενα αρκετή ώρα, πρωτού διασχίσω το δρόμο. Θυμάμαι, σκούπισα το λαιμό μου. Κάνει τόση ζέστη, πήρα ένα χαρτομάντιλο και σκούπισα τον ιδρότα... κάπως έτσι, και σκέφτομαι μήπως εκείνη τη στιγμή... (Παύση. Ο Ναρπίλ δεν αντιδρά) Άλλα μπορεί και να ταν πιο πριν. Το φοράω συνέχεια, ακόμη και τη νύχτα. Ωστόσο, δεν είναι κολέ που δεν το βγάζει κανείς τη νύχτα, όπως μια χρυσή, μια ασημένια αλυσίδα, όχι, αλλά εγώ... Είναι τόσο ελαφρύ, που το ξεχνάς. Μπορεί να γλίτστρησε οποιαδήποτε στιγμή. Περνώντας πριν μπροστά από μια βιτρίνα, κοιτάγκη και είδα πως δεν το σίχα. Έβαλα μια φωνή: το κολιέ μου! Μήπως το μαζεψατε εσείς από κάτω; Μήπως είδατε να το μαζεύει κανείς; Σας παρακαλώ.

Ναρπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ, ταξί;

(Παύση)

Ελένη: Όχι! Μμμ... Ναι. Ναι, γιατί όχι.

Ναρπίλ: Πού, μαντάμ;

Ελένη: Προς τα εκεί. Ευθεία.

Ναρπίλ: Γιάλλα, γιάλλα! [πάμε]

Ελένη: Μπάνω στα ταξί. Μια παμπάλαιη κόκκινη Μερσεντές που η μια πίσω πόρτα της είναι κίτρινη κι η άλλη χακί... Φεύγουμε μέσα σ' ένα σύννεφο σκόνης. Φωνάζω: προσέξτε! Ένα τεραστικό φορτηγό μάς μπαίνει ασήμαντα χωρίς να υπολογίζει τιποτα. Φωνάζω: είναι τρελός! Φωνάζω: τα παράθυρα. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, κλείστε τα παράθυρα. Λέει χαρογελώντας: παρακαλώ, μαντάμ: Προσπιάθω με νοήματα. Τελικά καταλαβαίνει. Τα κλείνει όλα. (Ο θόρυβος της κυκλοφορίας σταματάει) Προχωράμε. Κοιτάζω τη θάλασσα, πίσω από τα κίτρινα, τις αφίσες, τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά καλώδια. Τη θάλασσα. Έχω το νου μου στο δρόμο. Κάθε τόσο φωνάζω: προσέξτε! Του φαίνεται αστείο και χαχανίζει. Κλείνω τα μάτια. Μου ξανάρχονται όλα τα μέρη που επισκέφθηκα από τότε που έφτασα. Είναι πάρα πολλά. Ούτε που θυμάμαι πια με τι σειρά τα είδα. Σίγουρα κάποια μου διαφεύγουν. Έχω περπατήσει τόσο πολύ. Σκέφτομαι το κολιέ μου. Ένα άσπρο συννεφάκι γύρω απ' το λαιμό μου. Λεπτεπιλεπτό. Όλος ο κόσμος το πρόσεχε. Ακόμα κι εκείνος ο άντρας που τον ρώτησα από πού να πάω. Χαμογέλασε. Είπε: τι ωραίο που είναι το κολιέ σας, μαντάμ.

Ναρπίλ: Πού, μαντάμ;

Ελένη: Ευθεία, μπροστά. Στην πόλη.

Ναρπίλ: Ανατολικά, μαντάμ, ή δυτικά;



Ελέν: Στο κέντρο. Προς τα κεί.

Ναμπίλ: Γιάλλα!

Ελέν: Κοιτάζω τη θάλασσα. Το γαλάζιο της χρώμα, που το συνειφεύομαι όσο είμαι σπήν χώρα μου, χλιδίδες χλιδίμετρα από δω. Αγγίζω το λαιμό μου. Μου ρίχεται να βάλω τα κλάματα. Καταφέρνω να συγκρατηθώ. Πλησιάζουμε. Μπαίνουμε σ' έναν τεράστιο κόμβο, και τα πάντα ακινητοποιούνται. Προσπαθώ να δο τι συμβαίνει. Ένα απέραντο μποτιλιάρισμα. Ανοίγει το ραδιόφωνο. (Ακούγεται ρυθμική αραβική μουσική) Κουνάει το κεφάλι, τους ώμους και τα μπράσα στο ρυθμό του τραγουδιού. Τραγουδάει. Κλείνω τα μάτια. Μετρώ τις μέρες που είμαι εδώ. Οχτώ; Εννιά; Τι μέρα έχουμε σήμερα; Δευτέρα ή Τρίτη; Μάλλον Δευτέρα. Πότε είδα τελευταία φορά το κολέ μου; Μέχρι πότε το ένωθα στο λαιμό μου; Εκείνος που ωρίησα όταν χάθηκα, το άγγιξε με τα δάχτυλά του. Πού έγινε αυτό; Σε ποια συνοικία; Ιδέα δεν έχω. Τι μέρα ήταν; Σάββατο; Παρασκευή; Εννοιά ακόμη ότι μπλοκαρισμένα. Αυτοκίνητα ως εκεί που φτάνει το μάτι. Κάνει ζέστη. Αν ανοίξω το παράθυρο, είναι κόλαση, κορνάρουν συνέγεια από παντού. (Για λίγο ακούγεται μόνο η μουσική απ' το ραδιόφωνο) Πόσα τραγουδία έχει παιξει από την ώρα που σταματήσαμε; Τέσσερα, πέντε, έξι, δέκα; Έχω την αίσθηση πως είναι μόνο ένα, σαν να επαναλαμβάνεται το ίδιο και το ίδιο, συνέχεια. (Παύση) Ένα φευγαλέο κολέ. Έτσι το είπε ο πωλητής. Έβαλα τα γέλια. Φευγαλέο. Δεν λέγεται για ένα κολέ. Πώς του ήρθε αυτή η λέξη; Α, σαν κάτι να κινείται. Ξεκολλήσαμε.

(Η μουσική δυναμώνει)

Ναμπίλ: Πού, μαντάμ;

Ελέν: Στο κέντρο!

Ναμπίλ: Κέντρο εδώ, μαντάμ.

Ελέν: Ψάχνω ένα εργοτάξιο. Κολόνες και μπετόν. Σαν σκελετός κτιρίου. Με γερανούς, Καταλαβαίνετε, γερανούς; Μπαχανές με μακρύ λαιμό και...

Ναμπίλ: Πού, μαντάμ;

Ελέν: Κομπρεσέρ και... (Χάνοντας την ψυχραψία της) Σας παρακαλώ, κλείστε τη μουσική.

Ναμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ;

Ελέν: Τη μουσική, σας παρακαλώ! Τη μουσική, τη μουσική! (Κάνει νοήματα. Ο Ναμπίλ καταλαβαίνει. Κλείνει το ραδιόφωνο) Αχ, ωραία. Εργοτάξιο είναι εκεί που χτίζουν κάτι, καταλαβαίνετε; Μια οικοδομή. Σταθείτε, νομίζω πως είναι από κεί. (Κάνει νοήματα) Από κεί, από κεί. Αριστερά. Ασημαλά. Προσέξτε! Μην το κάνετε αυτό, ν' αλλάξετε έτσι λωρίδα χωρίς να βγάλετε φλας, θα σκοτώθουμε. Δεν έχετε φλας;

Ναμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ;

Ελέν: Φλας! Καλά, αφήστε. Από κεί. Στο μεγάλο δρόμο, δεξιά. Ααλ γιαμίν. Σιγά. Τώρα ευθεία. Εκεί! Νομίζω πως είναι εκεί. Μα, πότε πρόλαβε κι άλλαξε. Προστέθηκε ένας όροφος. Έτσι μου φάνεται. Σταματήστε. Σταματήστε! Στοπ!

Ναμπίλ: Στοπ, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, εδώ. Να περιμένετε. Καταλάβατε; Να με περιμένετε!

Ναμπίλ: Εδώ, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, εδώ. (Έκκωφαντικός θόρυβος από κομπρεσέρ. Η Ελέν πλησιάζει κάποιον που δουλεύει στο εργοτάξιο. Έναν εργοδηγό. Ήτς έχει γυρισμένη την πλάτη. Τον χτυπάει στον ώμο. Φωνάζει) Κύριε, κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε, μήπως είδατε, ένα μικρό κολέ;

Ο εργοδηγός: Ορίστε;

Ελέν: Μήπως είδατε, ένα μικρό κολέ; Ασπρες πέρλες περασμένες σε μια αύρατη κλωστή. Όχι σαν τα κοινά μαργαριταρένια κολέ. Θέλω να πω... οι πέρλες είναι σκόρπιες πάνω στην κλωστή και...

Ο εργοδηγός: Τι;

Ελέν: Ήρθα εδώ χτες. Χτες πρέπει να ήταν. Δεν υπήρχε ψυχή. Ούτε ένας εργάτης. Περπάτησα στις πλάκες του μπετόν και κάθισα εκεί, στη μέση. Έκανε ζέστη και, καθώς ακούπιζα το λαιμό μου, ίσως...

Ο εργοδηγός: Κοιτάξτε γύρω σας, μαντάμ. Τι βλέπετε;

Ελέν: Ήμουν ακριβώς σ' αυτό το σημείο, εδώ μες στη μέση, κάθισα πολλή ώρα και προσπαθούσα να φανταστώ...



Ο εργοδηγός: Εδώ έχει πλάκες μπετόν, έχει σιδηροδοκούς, εργάτες που περπατούν με τις γαλότσες τους πάνω στις πλάκες, έχει τοιμέντο που χύνεται μέσα σε τεράστιους αγωγούς και κομπρεσέρ που σπάνε το οδόστρωμα. Εδώ, μαντάμ, είναι εργοτάξιο.

Ελέν: Το ξέρω, αλλά...

Ο εργοδηγός: Ελάτε. Ελάτε από δω.

(Την πάρνει παράμερα, μακριά από το κομπρεσέρ. Ο θόρυβος σχεδόν εξαφανίζεται)

Ελέν: Κάθισα πολλή ώρα εκεί στη μέση, πάνω στην τοιμέντη πλάκα. Προσπάθησα να φανταστώ τι υπήρχε πριν εδώ. Το πέτρινο σπίτι, τα δέντρα ολόγυρα, τα λουλούδια στα παράθυρα, τους ανθρώπους μέσα.

Ο εργοδηγός: Ακούστε. Χρόνια τώρα γκρεμίζω και ξαναχτίζω, εδώ, στο κέντρο, και βλέπω συστηματικά ανθρώπους σαν κι εσάς που έρχονται και φάγουν κάτι που έχασαν. Ένα κασελάκι με λεφτά, μια φωτογραφία, ένα αγαλματάκι, κάποιο παλιό βιβλίο, ένα κολιέ. Έρχονται και κοιτάζουν τις μπουλντόζες και κατεβαίνουν στο σκάμπα, σκαλίζουν μες στο χώμα, και μάλιστα πολλές φορές, αφού έχουμε ρίξει το μπετόν, ξανάρχονται, περπατούν πάνω στην πλάκα, κοιτάζουν πάντοι...

Ελέν: Οχι, όχι δεν καταλαβαίνετε, εγώ ήρθα πρώτη φορά χτες ή προχτές, και...

Ο εργοδηγός: Έρχονται εδώ και κλαίνε για το παρελθόν τους, για τα πράγματα που έχασαν, κι εγώ τους λέω: φύγετε! Τα πράγματά σας έχουν αλεστεί, έγιναν σκόνη και η σκόνη ανακατεύτηκε με το χώμα και το τοιμέντο. Τα παλιά σας πράγματα είναι μέσα στις πλάκες των καινούριων σπιτιών. Πολύ καλύτερα έτσι.

Ελέν: Κάνετε λάθος, δεν έμενα ποτέ εδώ...

Ο εργοδηγός: Ναι, ναι ξέρω, δεν μένατε ποτέ εδώ, ούτε καν γεννηθήκατε εδώ, αλλά η θεία σας ή η γιαγιά σας, που όμως δεν τη γνωρίσατε ποτέ, ζούσε εδώ, και είχε ένα κολιέ, κι εσείς ήρθατε για προσκύνημα, να ξαναβρείτε το χαμένο κόσμημα. Την έμαθα απέξω την ιστορία.

Ελέν: Οχι, δεν είν' έτσι.

Ο εργοδηγός: Κι εγώ έχασα το σπίτι μου. Έπεσε μια βόμβα τη νύχτα. Ήμασταν δύο στο καταφύγιο. Όταν ξανανεβρήκαμε, δεν είχε μείνει τίποτα, ούτε ένα κομμάτι τοίχου. Νά τι είναι ένα σπίτι, είπα στα παιδιά. Ένας σωρός τούβλα, ξύλα και τοιμέντο. Ό,τι σου ανήκει μπορεί να σπάσει, να κομματιαστεί, να γίνει σκόνη. Θέλησαν να σκάψουν στα ερείπια να βρουν τα παιχνίδια τους, και τους είπα: όχι, κατεδαφίζουμε τα πάντα και ξαναχτίζουμε.

Ελέν: Ακούστε, ούτε εγώ έμεινα ποτέ εδώ, ούτε η θεία μου, ούτε η γιαγιά μου, ίσως δεν εξηγήθηκα σωστά. Το σπίτι μου δεν αναπινάχτηκε ποτέ. Για πρώτη φορά ήρθα εδώ χτες ή προχτές. Και αναρωτίσμουν μήπως ειδαντεί πάνω σε κάποια απ' τις πλάκες, φτάνοντας εδώ σήμερα το πρωί... Ξέρω πως είν' ελάχιστες οι πιθανότητες να το παρατηρήσατε, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς.

Ο εργοδηγός: Θέλετε, λοιπόν, ένα κολιέ; Πάτε κατά κει, στρίψτε στη διασταύρωση, δεξιά. Θα βρείτε το μαγαζί του Γιούσεφ, ενός ξαδέλφου μου. Πουλάει κοσμήματα, χρυσά, ασημένια. Ό,τι επιθυμείτε. Πρώτης ποιότητας.

Ελέν: Δεν θέλω ένα κολιέ πρώτης ποιότητας. Θέλω το κολιέ μου με τις πλαστικές πέρλες που είναι περασμένες σε μια αόρατη κλωστή.

Ο εργοδηγός: Πλαστικές πέρλες;

Ελέν: Ένα φευγαλέο κολιέ. Έτσι το είπε ο πωλητής. Ξέρω, πρόκειται για γελοιά λέξη, αλλά...

Ο εργοδηγός: Δηλαδή ψάχνετε ένα πλαστικό κολιέ;

Ελέν: Στην αρχή είπα: όχι, όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσω, είν' ακριβό. Άλλα εκείνος επέμεινε. Στάθηκε πίσω μου και μου το πέρασε γύρω απ' το λαιμό. Είπε: κοιτάξτε, είναι για σας. Αυτό το κολιέ, μαντάμ, είστε εσείς.

Ο εργοδηγός: Τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα;

Ελέν: Σας είπα. Ήρθα να φάξω το...

Ο εργοδηγός: Εννοώ εδώ, σ' αυτό τον τόπο.

Ελέν: Εεε... να... ήρθα για...

Ο εργοδηγός: Θα σας πω εγώ γιατί ήρθατε. Για να κλάψετε για το παρελθόν, για τα γκρεμισμένα σπίτια και για τα ξαναχτισμένα σπίτια.

Ελέν: Οχι, καθόλου. Γιατί το λέτε αυτό;



Ο εργοδηγός: Είναι περιπτό, δεν έχει νόημα, μαντάμ. Γυρίστε πίσω.

(Κατευθύνεται προς το εργοτάξιο. Ο θόρυβος του κομπρεσέρ ξαναρχίζει)

Ελέν (φωνάζοντας): Δεν είν' αλήθεια. Δεν ήρθα γι' αυτό. Ήρθα για...

Ο εργοδηγός (φωνάζοντας): Γυρίστε πίσω, στο σπίτι σας που είναι ακόμα όρθιο, στη χώρα σας που έχει όλα της τα κομμάτια.

Ελέν (φωνάζοντας): Εγώ, όμως...

Ο εργοδηγός (φωνάζοντας): Αφήστε με να δουλέψω. Φύγετε!

(Η Ελέν πριν γυρίσει πίσω στο ταξί, μένει για λίγο μες στο θόρυβο του κομπρεσέρ)

Ναυπίλη: Πού, μαντάμ;

Ελέν (στον Ναυπίλη): Είπε: στη χώρα σας που έχει όλα της τα κομμάτια. Άλλα εμένα μου λείπει ένα κομμάτι, μου λείπει ένα κολί με ύστερες πέρλες περασμένες σε μια αόρατη κλωστή_ μου λείπει ένα ανάλαφρο σύννεφο γύρω απ' το λαιμό μου, μου λείπουν... τόσα πράγματα.

Ναυπίλη: Πού, μαντάμ;

Ελέν: Δεν ξέρω.

Ναυπίλη: Ανατολικά, δυτικά; Πού;

Ελέν: Με κοιτάζει. Χαμογελάει. Σκύβω το κεφάλι. Δεν λέω τίποτα. Τελικά γυρνάει προς τα μένα. Δεν βιάζεται. Καθόμαστε εκεί, σταματήμενοι σ' ένα δρομάκι, τα αυτοκίνητα πρέπει να κόψουν ταχύτητα, να καβαλήσουν το πεζοδρόμιο για να μας προσπεράσουν. Οι οδηγοί κορνάρουν, μας βρίζουν καθώς περνάνε δίπλα μας. Σκασίλα του όμια εκείνου. Κι εμένα, σκασίλα μου. Πού πάμε, μαντάμ; Δεν ξέρω. Ήρθατε εδώ για να κλάψετε, μαντάμ; Στο πεζοδρόμιο, οι άνθρωποι περπατούν γρήγορα. Πηγαίνουν στο γραφείο, στο μπακάλικο, στα μαγαζιά. Από την άλλη πλευρά του δρόμου ένας γέρος, πίσω από τον πάγκο του με τις εφημερίδες, με κοιτάζει επίμονα. Γυρνάω αλλού το κεφάλι. Ήρθατε εδώ, μαντάμ, για να κλάψετε. Με θυμάματα χαμογελαστή στο αεροδρόμιο. Πριν από πόσες μέρες; Δώδεκα; Δεκαπέντε; Ούτε που θυμάμαι. Και ο Ρενέ που δηλώνει βγαίνοντας έξω: παραξέι ωραίο καιρό για να κάτσει κανείς να συλλογιστεί την αθλιότητα του κόσμου. Τα συνέδρια πρέπει να γίνονται πάντοτε σε βροχερά μέρη. Οι πάντες γελάνε. Γελάμε. Ο γέρος με κοιτάζει επίμονα. Χαμηλώνω το βλέμμα. Κοκκινίζω. Ο πωλητής μού πέρασε το κολί με το λαιμό, πλήρωσα. Βγήκα έξω. Είχε ωραίο καιρό. Περπάτησα πολύ. Αισθανόμουν ακατανίκητη. Η ομορφά σαν ασπίδα. Εξακολουθεί να με κοιτάζει μέσα από τις εφημερίδες του. Κατεβάζω το παράθυρο, φωνάζω: τι είναι; Τι συμβαίνει; Περιμένετε να βάλω τα κλάματα; Νομίζετε πως ήρθα εδώ για να κλάψω;

Ναυπίλη: Παρακαλώ, μαντάμ;

Ελέν: Φεύγουμε. Γιάλλα!

Ναυπίλη: Πού, μαντάμ;

Ελέν: Εε.., από κει.

Ναυπίλη: Γιάλλα!

Ελέν: Διασχίζουμε κάτι στενά δρομάκια. Του λέω: από κει, από κει. Αα σιμάλ, ααλ γιαμίν αλλά δεν ξέρω καθόλου πού πηγαίνουμε. Κάθε τόσο αναγνωρίζω ένα κτίριο, μια γωνιά, τα τραπέζακια έξω από ένα καφενείο όπου κάθισα να πιω καφέ. Πότε: Δεν ξέρω ακριβώς. Λέω: αα σιμάλ, ααλ γιαμίν. Ακολουθεί τις οδηγίες μου χωρίς να αντιλέγει. Μπαίνουμε σε μια συνοικία γεμάτη τρύπια σπίτια. Έχω ξανάρθει εδώ, είμαι σίγουρη. Προσπαθώ να προσανατολιστώ. Γυρνάμε γύρω γύρω ανάμεσα σε ανθρώπους, σε πάγκους με φρύτα κι αστραφτερά λαχανικά, σε τεράστια πανό με σαρικοφόρους. Φωνάζω: σταματήστε. Στοπ.

Ναυπίλη: Εδώ, μαντάμ;

Ελέν: Να με περιμένετε... Βγαίνω στο δρόμο. Δυο αγόρια που τρέχουν στο πεζοδρόμιο με σπρώχνουν καθώς προσπερνάνε. Τους φωνάζω: προσέξτε! Το ένα τους γυρνάει και με κοιτάζει. Χαμογελάει, στρίβει στη γωνία χαχανίζοντας. Περπατώντας ανάμεσα σε τρύπια σπίτια, σε μουστακαλήδες, σε γυναίκες με μακριά πανωφέρα. Έχω ξαναπεράσει από δω. Είμαι σίγουρη. Αγόρασα ένα πορτοκάλι, στη γωνία, σ' αυτό το αυτοσχέδιο μαγαζί στο ισόγειο του μισογκρεμισμένου σπιτιού. Και μου φαίνεται πως το έφαγα σ' αυτόν ακριβώς το δρόμο. Σταμάτησα μπροστά σ' αυτό το κτίσμα να κοιτάζω τα λουλούδια που έχουν φυτρώσει στις ρώγμες του μπετόν. Ακούμπησα τα χέρια μου στα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Ήταν κάτι που με ξεπερνούσε. Έπειτα μπήκα σ' ένα σοκάκι. Να ήταν εδώ; Χώνομαι ανάμεσα σε δυο σπίτια. Δεν έχει πολύ φως. Κάτι που θυμίζει αυτό το μέρος. Το βλέμμα μου πάει στο έδαφος. Αν είχε πέσει εδώ, θα το ποδοπά-



τησαν εκατό, χιλιες φορές, μπορεί να το βρήκαν ένα σωρό άνθρωποι, να το πούλησαν, να το ριζασαν, να το πέταξαν, να το φόρεσαν στο λαιμό τους. Το ξέρω. Ωστόσο, κοιτάζω χάμω, στη ρίζα των τοιχών, στις μικρές σχισμές. Περνάω μέσα από κάτι σαν θολωτή πόρτα, που με βγάζει σ' ένα στενόμακρο σοκάκι, είμαι σχεδόν σίγουρη, έχω ξαναστοματήσει σ' αυτό το σημείο, έχω ακουμπήσει σ' εκείνο τον τοίχο, πλά στο παράθυρο. Προχωρώ αργά. Εμφανίζεται μια γυναίκα. Από πού ξεφύτρωσε; Δεν την είδα να ρχεται. (Εμφανίζεται μια γυναίκα) Συγνώμη, μήπως είδατε...

Η γυναίκα (συγχρόνως): Σιφτίλι ταύμπε λχάμρα;

Ελέν: Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω.

Η γυναίκα: Μήπως είδατε μια μικρή κόκκινη μπάλα;

Ελέν: Εεε... όχι. Δε νομίζω. Μήπως όμως εσείς είδατε ένα κολιέ; Έχω την εντύπωση πως ξαναπέρασα από δω και ίσως να μου έπεισε. Είναι ένα κολιέ με άσπρες πέρλες.

Η γυναίκα: Είναι η μπάλα του γιου μου. Μια μικρή κόκκινη μπάλα, σχεδόν καινούρια. Τόση δα, όχι μεγαλύτερη. Μπορεί να κύλησε ως εδώ. Μήπως την είδατε;

Ελέν: Όχι. Όπως βλέπετε, δεν είν' εδώ, αλλιώς θα την είλαμε δει αμέσως. Μια μπάλα, και μάλιστα κόκκινη, τη διακρίνει κανείς αμέσως, ενώ το κολιέ μου... Είναι τόσο λεπτό. Φευγαλέο. Έτσι το είπε ο πωλητής.

Η γυναίκα: Τι θα πει φευγαλέο;

Ελέν: Θα πει... νομίζω ότι θα πει δυοδιάκριτο, ανάλαφρο, άπιστο, που σιγά σιγά χάνεται. Είναι γελοίο, το ξέρω. Δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά έτσι το είπε, δεν ξέρω γιατί...

Η γυναίκα: Θέλετε να φάξετε μαζί μου;

Ελέν: Τηγ μπάλα του γιου σας;

Η γυναίκα: Και το κολιέ σας, αν θέλετε.

Ελέν: Δεν ξέρω αν...

Η γυναίκα: Ελάτε.

Ελέν: Με παρασύρετε. Περπατάμε σ' ένα σοκάκι. Ανοίγει μια πόρτα που βγάζει σε μια αυλή. Μπανούμε μέσα. Κάνουμε το γύρο, φάγνοντας με τα πόδια μας στα αγριόχορτα. Δεν έχω ξανάρθει σ' αυτή την αυλή. Βγαίνουμε σ' ένα μεγαλύτερο δρόμο. Δυο άντρες καθισμένοι σ' ένα τραπέζι καπνίζουν ναργιλέ. Κάτι τους ρωτάει. Προφανώς αν έχουν δει μια μικρή κόκκινη μπάλα και ένα κολιέ με άσπρες πέρλες. Ο ένας αρχίζει να μιλάει. Τον διακόπτει με μια κίνηση του χεριού. Μου λέει: Γιάλλα! Γιάλλα! Χωνόμαστε στη γειτονιά. Ας οιμάλ, ααλ γιαμίν, αασ οιμάλ, ααλ γιαμίν. Δείχνει να ζέρει που πηγαίνει, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή. Κάθε τόσο σταματάμε, αναστκώνουμε μια πέτρα, ένα σκουπιδοντενέκε, σπρώχνουμε με το πόδι σωρασμένα παλιοσιδέρα. Περπατάμε πιο γρήγορα. Μια γυναίκα κάτι μας φωνάζει από το παραθύρο ενός τρίτου ορόφου. Σαν να αναγνωρίζω τη λέξη Σάρα. Να τη λένε Σάρα; Της φωνάζει κι αυτή, και με μια κίνηση του χεριού μοιάζει να λέει: παράτε με. Προχωράμε ακόμα πιο γρήγορα. Στρίβουμε σ' ένα αδιέξοδο, φτάνουμε μέχρι την άκρη, μπροστά μας ένα σπίτι, τρύπιο από παντού. Μπανούμε μέσα από ένα μεγάλο άνοιγμα στην πρόσοψη. Μου λέει: ελάτε. Δρασκελίζουμε ένα άλλο άνοιγμα σ' έναν άλλο τοίχο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκάλα. Ανεβαίνουμε γρήγορα. Στο δευτέρο πάτωμα, οκούμε φωνές πίσω από κάτι πράσινες κουρτίνες που χρησιμεύουν για χώρισμα. Σαν να τσακώνονται μια μάνα με το γιο της. Φωνάζουν. Ανεβαίνουμε πιο πάνω, στο τρίτο, στο τέταρτο πάτωμα, μετά τη σκάλα στενεύει, καταλήγει σε μια μικρή πόρτα. Την ανοίγει, με τραβάει απ' το μπράτσο. Βρισκόμαστε στη στέγη. Ξαφνικά ζαλίζομε. Πλησιάζω στην άκρη.

Η γυναίκα: Γιά φάξτε μαζί μου.

Ελέν: Μπα, όχι, είναι περιπτό, δεν έχω ξανάρθει εδώ.

Η γυναίκα: Κοιτάζτε κάτω. Ψάξτε καλά.

Ελέν: Μα είναι πολύ φηλά. Πώς να το δω από δω πάνω.

Η γυναίκα: Έτσι μου λένε πάντα. Μια μπαλίτσα, πώς να τη δεις από τόσο μακριά. Άλλα εγώ σκέφτομαι: ποτέ δεν ξέρεις. Γιά φάξτε μαζί μου.

(Πλάνη. Οι δύο γυναίκες κοιτάζουν προσεχτικά τη συνοικία που απλώνεται στα πόδια τους)

Ελέν: Πότε την έχασε την μπάλα του ο γιος σας; Σας ρωτάω, γιατί εγώ δεν ξέρω ποια στιγμή γλίστρησε το κολιέ μου. Γι' αυτό δεν ξέρω ακριβώς πού να φάξω.

Η γυναίκα: Έφυγε απ' το σπίτι γύρω στις δέκα, με το φίλο του τον Βαλίντ. Έφυγε τρέχοντας. Του φώναξα: μήπως ξέχασες κάπι; Ξαναγύρισε. Είπε: αλήθεια, ξέχασα την μπάλα μου. Του είπα: ξέ-



χασες να φιλήσεις τη μάνα σου, αγόρι μου. Κοκκίνισε. Μου έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. Έφυγε.

Ελέν: Και τώρα την έχασε και δόλος ο κόσμος του λέει: δεν είναι τίποτα, μια μικρή μπάλα, μπορείς να πάρεις μια άλλη στη θέση της, αλλά εκείνος θέλει να την ξαναβρεί. Μπορεί να νιώθει προστατευμένος, ακαταμάχητος μ' αυτή την μπάλα. Εγώ, όταν αγόρασα το κολίε μου, το φέρεσα αμέσως και ξαφνικά ένιωσα πολύ δυνατή.

Η γυναίκα: Κοπάτετε εκεί, δεν βλέπετε μια μικροσκοπική κόκκινη κουκίδα;

Ελέν: Πού;

Η γυναίκα: Εκεί, εκεί πέρα, στο δρόμο.

Ελέν: Εεε όχι... δεν βλέπω τίποτα. Κι απ' το πρωί, ακόμα να γυρίσει ο γιος σας;

(Παύση)

Η γυναίκα: Ήταν περίπου έντεκα η ώρα όταν ήρθαν. Τους άκουσα να φωνάζουν στη σκάλα. Σάρα! Σάρα! Ήμουν στην κουζίνα, μαγείρευα φασόλια, όπως κάθε Δευτέρα. Ξαφνικά ζεστάθηκα. Έχασα την ισορροπία μου. Σπρήχτηκα στον πάγκο. Φώναζαν Σάρα, Σάρα, σαν τα πουλιά της δυστυχίας. Άνοιξα την πόρτα. Ο Αμήρ μου είπε: ο γιος σου, Σάρα. Ο γιος σου. Τρέξαμε ως εδώ, κάτω. Μου έδειξαν το σώμα ενός αγοριού γεμάτο αίματα, με το πρόσωπο ξεριζωμένο. Μαύριαν άλλα. Έπεισα. Την ώρα που συνήθα, μου κατέβρεχαν το μέτωπο, μιλούσαν όλοι μαζί. Σάρα, Σάρα. Είναι τρομερό. Κουράγιο. Ήταν ενέδρα. Ο γιος σου περνούσε από κει. Δεν ξέρουμε ποιος πυροβόλησε. Εδώ και καρδί, η γειτονιά φανίστανε ήσυχη. Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει. Τους έσπρωξα, είπα: δεν είν' ο γιος μου αυτός. Ναι, Σάρα, είν' ο γιος σου. Όχι, αυτό το αγόρι δεν έχει πρόσωπο. Ο γιος μου έχει πρόσωπο. Ναι, αλλά είναι τα ρούχα του. Αυτός είναι, για κοιτάξε τον. Όχι. Δεν είν' αυτός. Ο γιος μου έχει ένα χαρούγελο που σε κάνει να λιώνεις, κι ένα σημαδάκι στο δεξί μάγουλο, απόταν έπεσε και χτύπησε στα τρία του. Ο γιος μου ήταν με το φίλο του, τον Βαλίντ. Ο γιος μου κρατούσε στο χέρι μια μικρή κόκκινη μπάλα. Πού είναι η μικρή κόκκινη μπαλίτσα; Πού είναι;

(Παύση)

Ελέν: Λυπάμαι. Δεν ήξερα. Δεν είχα καταλάβει.

Η γυναίκα: Έθαψα το αγόρι χωρίς πρόσωπο, δέχτηκα συλλυπητήρια, έκλαιγαν, μ' αγκάλιαζαν. Υστερό, όταν τέλειωσαν όλα, άρχισα να φάχων.

Ελέν: Μα τότε πάει καιρός από τότε που... έχασε την μπάλα του ο γιος σας.

Η γυναίκα: Ναι, πάει καιρός.

Ελέν: Και φάγνετε ακόμα.

Η γυναίκα: Όχι κάθε μέρα. Μόνο τις Δευτέρες. Τριγυρνάω στους δρόμους, στη γειτονιά κι έπειτα ανεβαίνω εδώ πάνω για να βλέπω όλη την περιοχή.

Ελέν: Πιστεύετε πράγματι ότι...

Η γυναίκα: Δεν πιστεύω τίποτα. Έρχομαι εδώ και ψάχνω. Τις περισσότερες φορές δεν βλέπω τίποτα ιδιαίτερο, αλλά καμιά φορά διακρίνω... να, κοιτάζετε εκεί...

Ελέν: Πού;

Η γυναίκα: Εκεί. Μακριά. Στην άκρη του συνοικισμού, ακριβώς πριν από την εθνική οδό. Βλέπετε κάτι κόκκινο που χροποτήσει; Κοιτάζετε. Πλησιάζει. Έρχεται κατά δω. Τώρα φαίνεται καθαρό, είναι μπάλα, μια μπάλα που τη χτυπάει ένα χέρι, κάνει γκέλ στο έδαφος και ξανανεβαίνει. Το βλέπετε το χέρι; Και στην άκρη του χεριού είναι ένα σώμα. Το σώμα ενός νεαρού δεκαεπτά χρονών. Έρχεται προς τα δω. Πρέπει να του κάνουμε νόνημα. (Κάνει μεγάλα νοήματα με το χέρι) Ελάτε, κάντε του κι εσείς νόνημα. (Η Ελέν διστάζει, έπειτα δειλά κάνει νόνημα) Και τώρα πρέπει να του φωνάξουμε. Φωνάξτε τον μαζί μου. Σαμίρ! Σαμίρ!

(Η Ελέν διστάζει, έπειτα φωνάζει)

Ελέν: Σαμίρ! Σαμίρ!

Η γυναίκα: Σαμίρ! Σαμίρ! (Προς την Ελέν, ανήσυχη ξαφνικά) Λέτε να με αναγνωρίσει; Με τις ρυτίδες στο πρόσωπό μου και τα μάτια μου, που είναι διαφορετικά; Έχω τόσο αλλάξει. Το βλέμμα μου άλλαξε, και το δέρμα μου, και η καρδιά μου... Σαμίρ! Μα τι κάνει; Απομακρύνεται. Σαμίρ! Πού είναι; Τον βλέπετε;

Ελέν: Μαντάμ, σας παρακαλώ...

Η γυναίκα: Δεν τον βλέπω πια. (Παύση) Κάθε φορά, την ίδια πάντα στιγμή, με πιάνουν τα κλάματα. Δείτε. Τρέχουν τα μάτια μου από μόνα τους. Δεν μπορώ να σταματήσω. Αν θέλετε, κλάψτε

μαζί μου για τον γιο μου... το φευγαλέο. Ή κλάψτε για το χαμένο κολιέ σας. Κοιτάξτε κάτω τη γειτονιά, και την πόλη πιο μακριά, και πείτε στον εαυτό σας ότι δεν θα το ξαναβρείτε ποτέ. Άμπανταν.

(Κοιτάζουν μαζί την πόλη. Από το μεγάφωνο του τζαμιού της συνοικίας ακούγεται μια μουσουλμανική προσευχή)

Ελέν: Επαναλαμβάνει άμπανταν, άμπανταν, άμπανταν. Ο νους μου πάει στο γιο της, στη μικρή του μπάλα, στο σθήματό του πρόσωπο, σκέφτομαι την πρώτη μέρα που περπάτησα στο δρόμο με το κολιέ στο λαιμό μου, τον νεαρό που μου χαμογέλασε, τον κόσμο που μου ανήκε και πάλι, τη χώρα μου που έχει όλα της τα κομμάτια, σκέφτομαι όλα τα κομμάτια που μου λείπουν, την εμπιστοσύνη, την ομορφιά, το πάθος, τον έρωτα, τι άλλο; Τη Σάρα που φοβάται μήπως δεν την αναγνωρίσει ο γιος της, τις ρυπίδες στο πρόσωπό της, τα τρομαγμένα μάτια της, τις μικρές περλές που ποδοπαθήθηκαν κάπου στην πόλη, ακούω τη Σάρα να κλαίει δίπλα μου, και την προσευχή απ' τα μεγάφωνα, που ούτε καταλαβαίνω τι λέει, μάλλον κάτι σαν: ελάτε να φάλετε πως ο Αλλάχ είναι μεγάλος_ αλλά εγώ ακούω: ελάτε να κλάψετε για το γιο της Σάρας και για το κολιέ της Ελέν, για το πρόσωπό τους, που πια δεν είναι αυτό που ήταν, για τη χαμένη χαρά τους.

Η γυναίκα: Φτάνει τώρα. Πρέπει να γυρίσουμε.

Ελέν: Με παρασύρει πάλι στις σκάλες. Στο δεύτερο πάτωμα, μητέρα και γιος δεν τοπούνονται πια. Η μητέρα τραβάει την κουρτίνα και πλησιάζει τη Σάρα. Ο γιος της έχει μείνει πίσω. Ένα αγόρι στα δεκάρη-δεκαεπτά. Του απειθύνεται, νομίζω πως αναγνωρίζω τη λέξη Βαλίντ. Βαλίντ: Εκείνος χαίδευει απαλά το μάγουλο της Σάρας. Κάτι της λέει, ίσως: ο γιος σου πέθανε, Σάρα. Πρέπει να το δεχτείς. Ή μήπως: τον είδες σήμερα; Σου μιλήσε; Η Σάρα δεν λέει τίποτα. Κατεβαίνουμε στο δρόμο.

Η γυναίκα: Πώς από κει. Άντε γεια.

(Η γυναίκα φεύγει)

Ελέν: Περιμένετε. Θα ήθελα να σας πω...

Η γυναίκα: Να μου πείτε τι; Πώς με λυπάστε; Δεν χρειάζεται. Έτοι κι αλλιώς, δεν είν' αλήθεια. Άλλα δεν πειράζει. Ούτε εγώ λυπάμαι για το κολιέ σας. Άντε γεια.

Ελέν: Φεύγει. Περπατάει γρήγορα, στρίβει στη γωνία, ξεφανίζεται. Κάθομαι χάμω, κουλουριάζομαι, με την πλάτη στον τοίχο του τρύπου σπιτού. Πού βρίσκομαι; Σε ποιο δρόμο, σε ποια πόλη, σε ποια χώρα; Ούτε που ξέρω πια. Τι κάνω εδώ; Ήρθατε εδώ για να κλάψετε, μαντάμ. Μένω καθιαμένη στο ίδιο σημείο. Πολλή ώρα. Μια γριά περνάει δίπλα μου, έπειτα ένα κοριτσάκι που κυνηγάει τη γάτα του. Θα λέγει κανείς πως δεν με βλέπουν.

Ναρμπίλ: Μαντάμ; Παρακαλώ, μαντάμ.

Ελέν: Τι; Τι συμβ...

Ναρμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ.

Ελέν: Τι κάνετε εδώ; Πώς με βρήκατε;

Ναρμπίλ: Ταξί, μαντάμ. Ταξί.

Ελέν: Με τραβάει. Με πάιρνει απ' το χέρι. Το χέρι του είναι ζεστό, μες στο δικό μου. Παρηγορητικό. Σαν να με κρατάει ολόκληρη στη χούφτα του. Αφήνομαι να με οδηγήσει. Σφίγγω λίγο τα δάχτυλα για να πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που έχει τόσο απαλό χέρι, ευχαριστώ που έβρει το δρόμο. Σταματάει. Μου κάνει νόταμα να περιμένων. Ξανάρχεται με δυο καφέδες, μου λέει να δοκιμάσω. Διαλέγω τον γλυκό. Πίνουμε. Τι ωραίος που είναι ο καφές στο στόμα μου. Ένα καυτό χάδι μέσα μου. Χαμογελάει. ... Πώς σας... πώς σε λένε;

Ναρμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ.

Ελέν: Πώς σε λένε; Εμένα Ελέν.

Ναρμπίλ: Άλιν, μαντάμ.

Ελέν: Όχι. Ελέν, όπως εκείνη που προκάλεσε τον πόλεμο. Ξέρεις.

Ναρμπίλ: Πόλεμο;

Ελέν: Πολλοί λένε πως ήταν όργανο των θεών, πως δεν έφταιγε, άλλοι πάλι λένε πως ήταν ένοχη, υπεύθυνη για πράγματα που συμβαίνουν ακόμα κι όταν δεν το 'χεις θελήσει. Η Ελένη της Τροίας, ξέρετε, ξέρεις ποια είναι;

Ναρμπίλ: Εσείς, μαντάμ, Ελένη της Τροίας.





Ελέν: Όχι. Ελέν σκέτο. Ελέν του Βερρά. Μια Ελέν που δεν προκάλεσε ποτέ πόλεμο. Μια Ελέν που δεν ξέρει από πόλεμο. Κι εσύ; Σαμίρ; Βαλίντ; Γιουσσέφ;

Ναμπίλ: Ναμπίλ.

Ελέν: Ναμπίλ. Λοιπόν. Καλημέρα, Ναμπίλ.

(Του σφίγγει το χέρι. Χαμογελάει)

Ναμπίλ: Καλημέρα. Μάρχαμπα. [γεια χαρά]

Ελέν: Έχασες ποτέ κάτι, Ναμπίλ;

Ναμπίλ: Μάρχαμπα, τσερράφνα. [χάρηκα πολύ]

Ελέν: Ένα δαχτυλίδι, κάποιο ρολόι που να το αγαπούσες πολύ. Και που μετά ένιωσες ακρωτηριασμένος. Σαν να είχες χάσει το δάχτυλο μαζί με το δαχτυλίδι, το χέρι σου μαζί με το ρολόι.

Ναμπίλ: Ταξί, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, Ναμπίλ, ταξί.

Ναμπίλ: Γιάλλα!

Ελέν: Περπατάμε στα σοκάκια. Φτάνουμε γρήγορα στην κόκκινη Μερσεντές. Εκεί είχαμε χωρίστει. Φανταζόμουνα πως ήταν πολύ πιο μακριά.

Ναμπίλ: Μαντάμ Ελέν, πού;

Ελέν: Στη θάλασσα.

Ναμπίλ: Πού;

Ελέν: Στη θάλασσα. Θάλασσα, Ναμπίλ. Νερό ως εκεί που φτάνει το μάτι. (Του κάνει νοήματα) Το απέραντο γαλάζιο. Τα κύματα.

Ναμπίλ: Αα, αλ μπαχάρ! Αλ μπαχάρ!

Ελέν: Ναι, αλ μπαχάρ. Μάλλον.

Ναμπίλ: Αλ μπαχάρ κυπιρ. [θάλασσα μεγάλη] Πού, μαντάμ Ελέν;

Ελέν: Από κει. Γιάλλα!

Ναμπίλ: Γιάλλα!

Ελέν: Ξαναφέύγουμε. Κάνει ζέστη. Ο ήλιος χτυπάει στη Μερσεντές. Γύρισαν πίσω στις βόρειες χώρες τους. Πώς να αντέρασαν άραγε, όταν βρήκαν το σπηλιώμα μου; Αγαπητοί συνάδελφοι, φύγετε χωρίς εμένα. Αποφάσισα να μείνω λίγο ακόμη για... Γιατί; Τι έγραφα μετά; Ούτε που θυμάμαι. Σίγουρα θα τα χασαν. Η Ελέν μάς εγκατέλειψε, θα είπε ο Ρενέ, το ήξερα πως θα συναντούσε κάποιον Άραβη πρίγκιπα. Οι άλλοι θα 'βαλαν τα γέλια. Είναι τόσο κρυμμένους η Ελέν. Τελευταία, φαντάνω πολύ απορροφημένη στις σκέψεις της. Όλοι έτσι είναι στα συνέδρια, γι' αυτό μας πληρώνουν. Θα είπε ο Ρενέ... Τη μέρα που θα 'φευγαν, δίσταζαν, ίσως και να τηλεφώνησαν στο δωμάτιο, αλλά δεν απάντησαν κανένας κι ήταν βιαστικοί. Έφυγαν. Πού βρισκόμαστε τώρα; Σε κάποια άλλη συνοικία. Έχω περάσει άραγε από δω; Ιδέα δεν έχω. Κοπάξτε κάτω, σκεφτείτε το κολέ σας. Πείτε στον εαυτό σας πως δεν θα το ξαναβρείτε ποτέ. Αμπανταν. Προχωράμε πλαί σ' έναν τοίχο - που περικλείει μια πόλη. Μια πόλη μέσα σε πόλη. Που είναι η θάλασσα; Στο πεζόδρομο κάποιος περιμένει να περάσει απέναντι. Τον προσπερνάμε. Η καρδιά μου αρχίζει να χτυπάει. Θέε μου! Θα 'λεγε κανείς ότι... λες να 'ναι αυτός; Νομίζω ναι. (Στον Ναμπίλ) Σταματήστε! Στοι!

Ναμπίλ: Μαντάμ, εδώ; Όχι θάλασσα εδώ, μαντάμ.

Ελέν: Δεν πειράζει. Σταματήστε! Περιμένετε με. Σας παρακαλώ.

Ναμπίλ: Εδώ όχι, μαντάμ.

Ελέν: Ξέρω, δεν μπορείτε να σταθείτε εδώ. Κάντε το γύρο. (Κάνει νοήματα) Κάντε το γύρο και ξαναγυρίστε να με πάρετε. Εντάξει;

Ναμπίλ: Εδώ, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, εδώ, ακριβώς. Σε δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά. Φεύγει. Κατάλαβε άραγε; Δεν ξέρω. Τρέχω, φάγω εκείνο τον άντρα μες στον κόσμο, κατά πού να πήγε; Α να, τον βλέπω, περπατάει γρήγορα. (Φωνάζει) Σας παρακαλώ! Περιμένετε. Σταθείτε. Σας παρακαλώ!

(Ο άντρας γυρνάει)

Ο άντρας: Εγώ;

Ελέν: Με αναγνωρίζετε; Ειδωθήκαμε πρόσφατα. Κάπου εδώ κοντά. Δεν ξέρω ακριβώς. Είχα χα-θεί. Και σας ρώτησα το δρόμο.

Ο άντρας: Νομίζω πως κάνετε λάθος.

Ελέν: Οχι, όχι. Σας πλησίασα και ήσασταν πολύ καλός, πολύ ευγενικός μαζί μου. Με κοιτάζετε, μου χαμογελάσατε. Σας φάνηκε διασκεδαστικό, μα γυναίκα σαν εμένα χαμένη σε μια πόλη σαν κι αυτή. Συζητήσαμε λίγο. Με ρωτήσατε από πού είμαι, σας μίλησα για την παγωμένη χώρα μου, για το χιόνι που πέφτει με χοντρές νιφάδες. Και μετά προσέξατε το κολιέ μου, το θυμάστε; Φορούσα ένα λεπτοπλεπτό κολιέ με όσπρες πέρλες, πανάλαφρο. Είπατε: ωραίο το κολιέ σας. Έπειτα το αγγίζατε με την άκρη των δαχτύλων σας. Εμένα... εμένα μου φάνηκε πολύ συμπαθητικό αυτό, τα δάχτυλά σας στο λαιμό μου, κοιτάχτηκαμε στα μάτια και...

Ο άντρας: Και τι;

Ελέν: Ε να, το έχασα κι έλεγα μήπως... μήπως κατά τύχη γλίστρησε στα πόδια σας, όταν το αγγίζατε... Ή ίσως στην μπότα σας, και μήπως το βρήκατε το βράδυ όταν τις βγάλατε.

Ο άντρας: Χάσατε το κολιέ σας;

Ελέν: Ναι, ακριβώς, κι έλεγα μήπως...

Ο άντρας: Έγώ έχασα τη θέση μου στη γη. Μήπως γλίστρησε μες στα παπούτσια σας; Έχασα το τετράγωνο όπου μπορώ ν' ακουμπήσω τα πόδια μου και να πω αυτό είναι δικό μου, μου ανήκει. Μήπως το βρήκατε, βγάζοντας τα παπούτσια σας, το τετράγωνο που βρισκόταν κάτω απ' τα πόδια μου; Και έχασα το "αργότερα θα χω ένα σπίτι με κήπο", "αργότερα, θα πάω να δω τις κρύες χώρες και το χιόνι που πέφτει με χοντρές νιφάδες" και "αργότερα, τα παιδιά μου θα χουν ένα επιάγγελμα, θα γίνουν γιατροί, καθηγητές ή φορτηγατζήδες, θα έχουν ένα σπίτι με κήπο και μια θέση πάνω στη γη". Κι έχασα το "κοίταξε γιε μου, κόρη μου, να ο κόσμος. Σου ανήκει. Πάρ' τον, εξερευνήσε τον, άλλαξε τον. Κάν 'τον δ.τι θες". Μήπως γλίστρησε στα παπούτσια σας το μέλλον των παιδιών μου; Κι έχασα την ικανότητά μου να φωνάζω, μήπως κατά λάθος τη βρήκατε στα πόδια σας, την ικανότητά μου να φωνάζω, να χτυπάω τον τοίχο με τη γροθιά μου. Μήπως βρήκατε την κραυγή μου στην τσάντα σας, στην μπλούζα σας, στο λάρυγγά σας. Ανοιξετε το στόμα σας.

Ελέν: Μα εγώ...

Ο άντρας: Ανοιξετε το στόμα. (Η Ελέν ανοιγεί το στόμα της) Εμπρός, φωνάξτε λίγο, ίσα για να δείτε. Φωνάξτε: δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι. Δεν γίνεται πια. Φωνάξτε το.

Ελέν: Με συγχωρείτε. Πρέπει να έχω κάνει λάθος.

(Πηγ πάνει από τους ώμους)

Ο άντρας: Φωνάξτε το! Φωνάξτε το!

Ελέν (δειλά): Δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι.

Ο άντρας: Πιο δυνατά, πολύ πιο δυνατά.

Ελέν (φωνάζοντας πιο δυνατά): Δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι. Δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι.

Ο άντρας: Πιο δυνατά!

(Πηγ ταρακουνάει. Εκείνη φωνάζει με δύλη της τη δύναμη)

Ελέν: Δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι! Δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι! Σταματήστε! Σταματήστε!

(Πηγ αφήνει. Εκείνη σταματάει να φωνάζει. Τρέμει. Στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον)

Ο άντρας: Συγχωρέστε με. Δεν το ήθελα. Δεν ξέρω τι μ' έπιασε. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Υπάρχουν κι οι όσπρες μέρες, όπου καταφέρνω να ξεχάσω πως, από τότε που γεννηθήκα, ζω μαντρωμένος σ' ένα στρατόπεδο. Κοιτάζω τα παιδιά μου, τα βρίσκω όμορφα, κάνω διάφορα πράγματα, τρώω, πίνω, επωφελούμαι απ' τον ήλιο, ζω όπως εσείς, όπως όλος ο κόσμος. Κι έπειτα έρχονται οι μαύρες μέρες, όπου βλέπω μόνο τον τοίχο που μας κρατά περικλειστούς, τα σπίτια μας που είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, την έλλειψη χώρου, την έλλειψη ιδιωτικής ζωής, τη βρόμα, την ασχήμια, και λέω και ξαναλέω στον εσωτό μου: αυτή είναι η ζωή μου, δεν θα χω άλλη, μόνο αυτή είναι, και είναι μόνο εδώ, πουθενά αλλού, και όταν βλέπω ανθρώπους σαν εσάς που περπατούν στο δρόμο, απ' έξω, που αδιαφορούν πλήρως για την απελπιτιά μου...

Ελέν: Δεν αδιαφορούμε. Άλλα δεν το νιώθουμε στο πετσί μας, και λέμε πως, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Ο άντρας: Δεν ξέρω. Ίσως, όταν ξαναγυρίσετε στην πατρίδα σας, στο μικρό τετράγωνο που σας ανήκει, να λέτε πότε πότε: δεν γίνεται πια να ζούμε έτσι. Τα βράδια με τους φίλους σας, όταν πίνετε το κρασί σας, όταν κοιτάζετε απ' το παράθυρο την κάτασπρη πόλη σας, που είναι τόσο ήσυχη



και τόσο τακτοποιημένη, πείτε το, ακόμα κι αν κανείς δεν καταλαβαίνει, ακόμα κι αν δεν είστε πια σίγουρη από πού σας έρχεται αυτή η φράση, γιατί πέρασε καιρός, και η απόσταση είναι μεγάλη ως την άλλη άκρη του κόσμου. Γιά πείτε το.

Ελέν: Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι.

Ο άντρας: Μου το υπόσχεστε;

(Παύση)

Ελέν: Καλά. Σας το υπόσχομαι.

(Η Ελέν απομακρύνεται)

Ο άντρας: Περιμένετε. Τι ακριβώς χάσατε;

Ελέν: Τίποτα. Δεν έχει σημασία.

Ο άντρας: Ένα κολιέ, έτσι δεν είναι;

Ελέν: Ναι, ένα κολιέ. Άλλα έκανα λάθος. Δεν σταμάτησα εσάς, όταν χάθηκα.

Ο άντρας: Όχι, δεν σταμάτησατε εμένα. Όμως τώρα αν θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε.

Ελέν: Δεν χρειάζεται. Έρχεται το ταξί μου.

Ο άντρας: Και γιατί σάς είναι τόσο πολύτιμο; Ήταν ενθύμιο από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο;

Ελέν: Ναι, ακριβώς. Μου το είχε κάνει δώρο ένας άντρας που τον υπεραγαπούσα, και πέθανε στην αγκαλιά μου με τραγικό τρόπο. Είναι το μόνο που μου έμεινε απ' αυτόν.

Ο άντρας: Λυπάμαι πολύ.

Ελέν: Ανεβαίνω στην κόκκινη Μερσεντές. Ο Ναμπίλ μου λέει: πού, μαντάμ; Άλ μπαχάρ; Αυτοκίνητα κορνάρουν πίσω μας. Λέω: ναι, αλ μπαχάρ. Ξεκινάμε. Κοιτάζω τον άντρα στο πεζοδρόμιο. Κουνάει το χέρι. Προσποθώ να αποτυπώσω στη μητή μου τα χαρακτηριστικά του. Μπροστά του σταματάει ένα λεωφορείο. Τον χάνω. Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι. Ξαφνικά βλέπω τον Ρομπέρ, στο σαλόνι, να κάθεται απέναντι μου, πάνε δώδεκα χρόνια, με το κεφάλι σκυψμένο μπροστά, τα χέρια να κρύψουν το πρόσωπό του, ακούων την τρεμάμενη φωνή μου να σπάει τη σωτηρίη: δεν υπάρχει πια αγάπη μεταξύ μας. Ρομπέρ, δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι. Οι κράμπες, ο πόνος που περικλείουν αυτά τα λόγια. Είναι ο ίδιος πάνος; Όχι, σίγουρα όχι. Ξαναγυρώνω σ' αυτόν. Στα μπράσα του, που με ταρακουνάνε. Στα μάτια του τα γεμάτα θυμό. Σ' εμένα, που φωνάζω όπως ένα παιδί που το μαλώνουν. (Στον Ναμπίλ) Σας... σου έτυχε ποτέ, Ναμπίλ, να πεις φέματα, για να κινήσεις το ενδιαφέρον κάποιου;

Ναμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ;

Ελέν: Σκάρωσες ποτε μια τραγική ιστορία μόνο και μόνο από ντροπή, επειδή η φευτοδυστυχία σου σου φαινόταν απρεπής;

Ναμπίλ: Άλ μπαχάρ, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, Ναμπίλ, στη θάλασσα. Φτάνουμε στην ακτή. Θέλει να σταματήσει. Λέω όχι, πιο μακριά, εδώ έχει πολύ τουμέντο, πολλά αυτοκίνητα και ηλεκτρικά καλώδια. Ο ουρανός είναι καταγάλανος. Με βλέπω να πετάω το φάκελο κάτω από την πόρτα του Ρενέ, στις τέσσερις το πρωί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αποφάσισα να μείνω λίγο ακόμη για... Με ξαναβλέπω να φεύγω γρήγορα από το ξενοδοχείο, να τρέχω στους έρημους δρόμους χωρίς να προσέχω που πάω, να κοιτάζω την ανατολή, να πίνω ένα γλυκό καφέ. Δεν έχω ιδέα που βρίσκομαι, η καρδιά χτυπάει δυνατά. Φαντάζομαι τους άλλους μέσα σ' ένα ολοκαίνουριο ταξί να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο, κάπως ανήσυχοι για μένα. Είστε σίγουροι ότι μπορούμε να την αφήσουμε; Ακούστε, δικαιωμάτης της να κάνει ότι θέλει. Μα κανείς δεν την πειμένει σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιον συνάντησε. Την είδα να συζητάει όλο πάθος μ' έναν μελαγχολικό Σουητό. Σίγουρα κάποια ιστορία αγάπης. Τι άλλο να συμβαίνει; Μικρή σιωπή στο ταξί. Αλήθεια, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει; Προχωράμε. Αυτά στο βάθος τι είναι; Μοιάζουν με κολόνες, μέσα από τα δέντρα. Δεν τις βλέπουμε πια. Φωνάζω : ααλ γιαμίν, Ναμπίλ, ααλ γιαμίν. Στρίβει. Νάτες πάλι. Ασπρες κολόνες, μετράω τέσσερις, πέντε, εξι. Η καρδιά μου φτιγγύεται. Πάμε, Ναμπίλ. Εκεί κάτω. Πιο γρήγορα. Σταματάει στον παράπλευρο δρόμο. Του λέω όχι, πιο πέρα, πιο πέρα, θέλω να πάω μέχρι τις κολόνες. Δεν απαντάει, με παίρνει απ' το χέρι, με τραβάει ώσπου φτάνουμε σ' ένα σύδεντρο, παραμερίζει τα κλαδιά, παίρνουμε ένα μονοπάτι, περπατάμε, περπατάμε, και σκαρφαλώνουμε σ' ένα λοφίσκο, και ξαφνικά μια απίστευτη θέα. Δεκάδες κολόνες στη σειρά, άλλες σχεδόν άθικτες άλλες σπασμένες, δημιουργούν μια οσδό που οδηγεί στη θάλασσα. Κι επίσης, βουλιαγμένοι τοίχοι, κι εκατοντάδες άσπρες πέτρες, τέλεια κατανεμημένες στο χώρο. Συμμετρία και αταξία, μεγαλείο και παρακμή στη σωστή αναλογία.

Ναμπίλ: Χελού! Ωραία!



Ελέν: Ναι, Ναμπήλ, είναι ωραία. Κατεβαίνουμε αργά ανάμεσα στις πέτρες. Προχωράμε στη βασιλική αόδη. Συνεχίζει να με κρατά απ' το χέρι. Περπατάμε σαν αντρόγυνο ή σαν θύματα προς το θυσιαστήριο. Δεν μπλάμε. Με βοηθάει ν' ανέβω σ' ένα μασούπασμένο βάθρο. Κάθομαι. Μου κάνει νόημα να τον περιμένω. Φεύγει. Μένω εκεί. Σκέφτομαι εκείνο τον άντρα που με τράνταξε. Προσπαθώ να ανασυστήσω το πρόσωπό του με ακρίβεια. Άλλα δεν τα καταφέρω να επαναφέρω επακριβώς το σχήμα των ματιών του, τη γραμμή της μύτης του. Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι. (Ανεβάζει τον τόνο) Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι.

Ο πλανόδιος: Μαντάμ.

Ελέν (αναπτηδώντας): Αχ! Με τρομάζατε.

Ο πλανόδιος: Θυμωμένη εσύ, μαντάμ;

Ελέν: Δεν είμαι θυμωμένη.

Ο πλανόδιος: Εδώ, πρώτη φορά;

Ελέν: Ναι, δεν έχω ξανάρθει εδώ.

Ο πλανόδιος: Πολιπομός πολλά χιλιετίες. Μυθικά θησαυροί. Αν θέλεις, σου δειξω κάτι. (Βγάζει ένα αντικείμενο από την τσέπη του) Κοίτα, 4ος αιώνας προ Χριστού. Από θάλασσα. Πέτρα ξανάφτιαξα. Κολιέ πριγκίπισσας. Μόνο εκατό δολάρια, για σένα. Φτηνό, μαντάμ.

Ελέν: Ένα κολιέ;

Ο πλανόδιος: Ναι, μαντάμ. Πολύ υπέροχο κολιέ. Ψάρεψα εγώ στη θάλασσα. Πολύ παλιό. Είκοσι τέσσερις αιώνες. Για σένα. Δοκίμασε, μαντάμ.

Ελέν: Όχι, δεν χρειάζεται.

Ο πλανόδιος: Έλα, μαντάμ, δοκίμασε. (Πήγα βάζει το κολιέ) Εσύ πριγκίπισσα. Κοίτα τι υπέροχο. Όλοι οι άντρες θέλουν εσένα μετά.

Ελέν: Ακούστε, δεν θέλω...

Ο πλανόδιος: Ουδόντα δολάρια. Όχι ακριβό. Φαντάσου, μαντάμ. Εδώ, είκοσι τέσσερις αιώνες, παλιά πολύ παλιό, πριγκίπισσα περπατάει και κολιέ γλιστράει άμμο ή πριγκίπισσα στο καράβι, και σκύβει δει και κολιέ πέφτει θάλασσα.

Ελέν: Ναι, ξέρω. Το κολιέ πέφτει, αλλά δεν το παίρνει ειδηση. Και όλος ο κόσμος της λέει: δεν είναι τίποτα ένα κολιέ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εκείνη ωστόσο φάχνει ώρες μες στην άμμο. Και προχωράει προς τη θάλασσα και κοιτάζει μακριά, ελπίζοντας να το δει να αναδύεται πάνω στο κύμα, αλλά φυσικά είναι παράλογο. Και μετά από λίγο λέει μέσα της: το έχασα. Τέλειωσε. Όμως ήμουν τόσο δεμένη μαζί του. Ένα μικρό κολιέ με άσπρες πλαστικές πέρλες. Ο πωλητής μού είχε πει...

Ο πλανόδιος: Όχι πλαστικές πέτρες, μαντάμ. Πολύτιμες. Αυθεντικά.

Ελέν: Αυτό το κολιέ είστε σεις, μαντάμ. Εντελώς εσείς. Βγήκα στο δρόμο. Είχε ωραίο καιρό. Ένας νεαρός μου χαμογέλασε. Ένιωθα ανάλαφρη και φλογερή, μ' ένα σύννεφο ομορφιάς γύρω απ' το λαιμό μου. Τώρα το έχασα. Κύλισε από το στήθος μου, στην κοιλιά μου και στα πόδια μου, χωρίς καν να το πάρω ειδηση. Και θα μπορούσα να το κλαίω για ώρες, μέρες, χρόνια. Λες κι είχα χάσει όλους τους άντρες που μου χαμογέλασαν, όλα τα χαρούμενα απογεύματα που ένιωθα να έχω τη θέση μου πάνω στη γη, λες κι είχα χάσει όλες μου τις βεβαιότητες, μία για κάθε πέρλα, πως ο κόσμος πάει προς το καλύτερο, και πως έχουμε χλιδιά χρόνια μπροστά μας για ν' αγαπήσουμε, ν' αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε κάτι, πως δεν είμαστε εντελώς μόνοι, πως μπορούμε να διασχίσουμε τα σύνορα που μας χωρίζουν τον ένα από τον άλλο, πως τη λεπτή μεμβράνη που μας περιβάλλει και μέσα της ονειρευόμαστε, υποφέρουμε κι ασφυκτιούμε, μπορούμε να την τρυπήσουμε προσεγκτικά χωρίς να τη σκίσουμε, και να πάρουμε κάποιον απ' το χέρι σ' αλήθεια και να κλάψουμε μαζί του σ' αλήθεια ή να φωνάξουμε μαζί του και η φωνή να μην ηχει παράφωνα.

Ο πλανόδιος: Τι λέει μαντάμ. Εγώ δεν καταλαβαίνει. Κολιέ ξαναβρέθηκε. Εγώ φάρεψα σε θάλασσα. Μαντάμ αγοράσει;

Ελέν: Όχι, δεν θέλω να το αγοράσω.

Ο πλανόδιος: Γιατί; Όχι ωραίο;

Ελέν: Ναι, ναι. Ωραίο είναι. Άλλα είναι φεύγικο και βαρό..

Ο πλανόδιος: Όχι φεύγικο, μαντάμ. Αληθινό. 4ο αιώνα...

Ελέν: Είναι βαρύ και με πονάει, και δεν νιώθω ανάλαφρη και φλογερή, όταν το φοράω, αλλά δεν φταίτε εσείς.



(Βγάζει το κολιέ και το επιστρέφει στον πλανόδιο)

Ο πλανόδιος: Πενήντα δολάρια, μαντάμ.

Ελέν: Όχι σας λέω. Φύγετε. Δεν θέλω κολιέ. Όχι τώρα.

Ο πλανόδιος: Θέλετε δείτε άλλο πράμα; Ελάτε. Μαζί μου, εκεί πέρα. Άλλοι θησαυροί εκεί. Δαχτυλίδια. Βραχιόλια. 50, 60 αιώνα. Ελάτε.

Ελέν: Όχι. Φύγετε! Φύγετε! (Φεύγει) Φεύγει κάνοντάς μου νοήματα. Τώρα είναι μακριά και συνέχιζε να με φωνάζει. Ελάτε, μαντάμ. Μιθικό θησαυροί. Κατεβαίνει και χάνεται πισω από ένα λοφάκι. Είμαι καθικομένη στο βάθρο. Ένα μαρμάρινο άγαλμα που αγναντεύει τη θάλασσα. "Αγαπητοί συνάδελφοι, αποφάσισα να μείνω λίγο παραπάνω για... να χάσω κάπι. Έχω την αίσθηση πως εδώ είναι το πιο κατάλληλο μέρος. Μην ανησυχείτε." Πλησιάζω στο νερό. Χώνω τα πόδια μου στην υγρή άμμο. Πάνω στον αφρό βλέπω ξαφνικά το κολιέ μου να το φέρνει το κύρια, ένα μικρο-οκοπικό τυποτένιο αντικείμενο που στροβιλίζεται και αμέως εξαφανίζεται. Κάνω μια κίνηση να το πιάσω. Είναι γελούσιο. Το χέρι μου δεν το φτάνει. Κλείνω το χέρι στο κενό, να έτοι. Ανοίγω τα δάχτυλα. Δεν υπάρχει τίποτα.

(Πισω της εμφανίζεται ο Ναμπίλ)

Ναμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ.

(Κάπι της δίνει)

Ελέν: Ναμπίλ!

Ναμπίλ: Για σας.

Ελέν: Τι είναι αυτό; Πέτρα;

Ναμπίλ: Από τον τόπο μου, μαντάμ.

Ελέν: Σ' ευχαριστώ, Ναμπίλ. Θα προσπαθήσω να μην τη χάσω. Σου το υπόσχομαι. Θα την κρατώ πολύ σφιχτά στο χέρι μου. Ευχαριστώ. (Τον φιλάει στο μάγουλο) Μπορώ να σου ζητήσω... Θα μπορούσες να περάσεις το μπράσο σου γύρω απ' το λαιμό μου. Κάπως έτοι. Ξέρεις, σαν ασπίδα.

(Στέκεται μπροστά του, γυρνώντας του την πλάτη. Παίρνει το χέρι του και το τυλίγει γύρω από το λαιμό της)

Ναμπίλ: Τα πράγματα μας εγκαταλείπουν, Ελέν. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Άλλα σου μένει ο λαιμός σου και τα χέρια σου, το ένα για να κρατάς τη μικρή πέτρα μου, το άλλο για... δεν ξέρω...

Ελέν: Μα, Ναμπίλ εσύ...

Ναμπίλ: Σου μένουν τα μάτια σου, τα μπράσα σου, το στόμα σου για να τρως, να μιλάς, να φωνάζεις, να φιλάς στο μάγουλο έναν άνθρωπο σαν εμένα ...

Ελέν: Ναμπίλ εσύ...

Ναμπίλ: Σου μένουν πολλά πράγματα.

Ελέν: Μιλάς...

(Ο Ναμπίλ κάνει λίγο πισω)

Ναμπίλ: Παρακαλώ, μαντάμ.

Ελέν: Εσύ όρχισες να... ή εγώ ξαφνικά καταλαβαίνω αραβικά;

(Παύση)

Ναμπίλ: Ταξί, μαντάμ;

Ελέν: Ναι, ταξί, Ναμπίλ (Τον τραβάει) Περίμενέ με. Δέκα δευτερόλεπτα. Μόνο δέκα.

(Αφήνει το χέρι του Ναμπίλ και προχωράει προς το κοινό)

Ελέν: Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι. Δεν γίνεται πια να ζούμε έτοι.

Ναμπίλ: Μαντάμ..., Ελέν, γιάλλα!

Ελέν : Ερχομαι, Ναμπίλ. Γιάλλα!





Προηγούμενες παραγωγές του έργου

- **Αθήνα** Καλλιτεχνική Εταιρία ΑΞΑΝΑ, Αραξοστοχία-Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ, σκηνοθεσία Τατίνα Λύγαρη, Νοέμβριος 2009, μπρ. στα ελληνικά Μαρία Ευσταθίδη.
- **Ανατολική Ιερουσαλήμ - Παρίσι** Παλαιστινιακό Εθνικό Θέατρο, La Barraca (Γαλλία), σκηνοθεσία Nabil El Azan, στο γαλλικό, ογγλικό και αραβικό, μπρ. στο αραβικό Nabil el Azan.
- **Παρίσι** Θεατρική Εταιρεία Rêve Général, Παρίσι, Théâtre du Soleil, σκηνοθεσία Marie Normand.
- **Φερ ντε Φρενς** (Μαρτινίκα) - **Αθηνών** Θέατρο Flamboyant, σκηνοθεσία Lucette Salibur, Νοέμβριος 2007.
- **Γκανανόν** (Οντάριο, Καναδάς) Firehall Theatre, Thousand Islands Playhouse Theatre, σκηνοθεσία Greg Wanless, Σεπτέμβριος 2007, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Τόκιο** Θέατρο X (Kai), σκηνοθεσία Nanao Kobayashi, Ιούνιος 2007, μπρ. στα ιαπωνικά Toyoshi Yoshihara.
- **Οτόρο** Great Canadian Theatre Company, σκηνοθεσία Lise Ann Johnson, Απρίλιος 2007.
- **Ρέκιοβικ** Εθνικό Θέατρο Ισλανδίας, σκηνοθεσία María Sigurdardóttir, Μάρτιος 2007, μπρ. στα ισλανδικά Hrafnhildur Hagalin Guðmundsdóttir.
- **Τόκιο** Sai Studio, σκηνοθεσία Hibiki Ogasawara, Νοέμβριος 2006, μπρ. στα ιαπωνικά Toyoshi Yoshihara.
- **Λισαβόνα** Companhia de Teatro de Almada, σκηνοθεσία Vitor Gonçalves, Μάρτιος 2006, μπρ. στα πορτογαλικά Rodrigo Francisco.
- **Έντροντον** (Αλμπέρτα, Καναδάς) Shadow Theatre, σκηνοθεσία John Sproule, Ιανουάριος 2006, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Σέντ Λιούις** (Μισούρι, ΗΠΑ) Upstream Theatre, σκηνοθεσία Philip Boehm, Σεπτέμβριος 2005, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Βανκούβερ** (Βρετανική Κολομβία, Καναδάς) Pink Ink Theatre, σκηνοθεσία Del Surjik, Απρίλιος 2005, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Άντον** (Οντάριο, Καναδάς) Grand Theatre, σκηνοθεσία Daryl Cloran, Φεβρουάριος 2005, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Τορόντο** Théâtre français de Toronto, σκηνοθεσία Guillaume Bernardi, Νοέμβριος 2004.
- **Μόντρεαλ** Théâtre d'aujourd'hui, σκηνοθεσία Martin Faucher, Μάρτιος 2004.
- **Κορκέ** (Νιου Μπρούναγουικ, Καναδάς) Théâtre populaire d'Acadie, σκηνοθεσία René Cormier, Φεβρουάριος 2004.
- **Ντοκάρ** La Maison Éphémère, Βρυξέλλες (Βελγίο), Θέατρο Daniel Sorano, Ντοκάρ (Σενεγάλη), σκηνοθεσία Guy Theunissen, Απρίλιος 2003.
- **Τορόντο** Tarragon Theatre, σκηνοθεσία Eda Holmes, Οκτώβριος 2003, μπρ. στα αγγλικά John Murrell.
- **Γενεύη** Compagnie Marin, Théâtre de Poche, σκηνοθεσία François Marin, Δεκέμβριος 2002.
- **Μπουργκ αν Μπρές** (Γαλλία) Θεατρική Εταιρεία Ariadne, Θέατρο της Βεν, Θέατρο της Μπουργκ αν Μπρές, Grand Angle της Βουαρόν και Θέατρο της Βιλφράν, σκηνοθεσία Courcel, Οκτώβριος 2002.
- **Βηρυτός και Δαμασκός - Παρίσι** La Barraca (Γαλλία), FATP, Γαλλική Μορφωτική Αποστολή στο Λιβάνο, Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο Δαμασκού, σκηνοθεσία Nabil El Azan, Απρίλιος - Μάιος 2002.



ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφότεσ από τη Δραματική Σχολή του Οιδίου Αθηνών (1996). Σπούδασε χρό μ την Βαγγέλη Σελιγά. Παρακολούθησε σεμινάριο-εργαστήρια υποκριτικής κοθάς και θεατρικού παχυσάδου.

Συνεργάστηκε με το θέατρο Στάι στις παραστάσεις Η Φιλαρή του Όλυ Ε. Μπόντ. Το πρόβλημα του Κώστα Β. Ράιση (σκην. Θ. Παπαγεωργίου) καθώς και στις παιδικές παραστάσεις Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μηρούλικον Μ. Σμιθ (διασκευή Π. Μεντή). Τα μαγικά μαξιλάρια Ε. Τορβίζη (σκην. Λ. Πρωταθλήτη). Με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνη στις παραστάσεις Το Τραγούδι του Έρωτα Φ. Γ. Λόρκα και Υπηρέτης δύο Αρεφατώνων Κ. Γκλούτεν (σκην. Ν. Νικολάου) και με το θεατρικό οργανισμό Στηγή στις παραστάσεις Σταγόνες πάνω στη κουτή πέτρα Ρ. Β. Φορμπιντέρ, Το Χέιν Μ. Βίος, Το Παραμύθι του Έρωτα Ζ. Ζιρώντου, Η Τρελολγενιά Ι. Κανιτσι, Μια στηγή πριν Σ. Μπελμένη, Εμάια όσχημη Σ. Μπελμένη (σκην. Γ. Αναστασάκη).

Συμμετείχε στην πτλεοπτικές σειρές Πρόδρο Νυφικού, Είμαστε στον αέρα, Βεντέτα, Και πάλι φίλοι, Κλείστε τα μάτια, Ευτυχισμένες μέρες, Βέτα Κουνί καθώς και σε αυτοτελείς σειρές όπως Εντυμότατοι κερατάδες, Ιστορίες της απενάντη όχθης, Αληθινοί Έρωτες, Αστυνόμος Μπέκας κ.α.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις εξής ταινίες: Α. Αγελλήν Οι Όμοις, Ν. Γραμματικό Οι Απόντες, Δ. Γιατσούλακη Μή μου Απον, Γ. Πετρόπουλος ή μεξί, Α. Αριστούλου Παζέρι ο Θεός με το αλατοπότερο, καθώς και στις μικρού μήκους ταινίες: Γ. Μποκάλι Το παντρόλγυμα, Σ. Στάγκου Η Ρόζα ..κάπως έστι, Η. Δημητρίου Μετρη Kitchmas.

Διδάσκει θεατρικό ποδινή σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου σε δήμους και σχολεία.

ΑΛΚΥΩΝΗ ΒΑΛΣΑΡΗ

Γεννήθηκε στην Καβάλα. Είναι οποφότος του μεταπτυχιακού τμήματος ακτνοθεσίας του Rose Bruford College for Speech and Drama στο Λονδίνο και του τμήματος θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Ουαλίας.

Με την Τατιάνα Λύγαρη και την Αμαδεσσοχία - θέατρο το Τρένο στο Ρουφ συνεργάστηκε ως βοηθός ακτνοθέτη στις παραστάσεις Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αποτάλαντη μας κουκλας και Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Το μυστικό του πειρατή Μπελαρούσαν Ευγ. Τριβίζ., και Πεντανότημη Λ. Διβάνη. Με την Μέμη Σπυράτο συνεργάστηκε ως βοηθός ακτνοθέτη στις παραγγελίες Η Κιβέλη ο Βικέλας και η Σύρος (Ντακιμαντέρ), Μικελάζι Αθλίχος (Ντακιμαντέρ), Προς Δεσποινίδα Ηλέκτρα Αρειάδη και Συνομιλία Γλώσσας - Μουσική, καθώς και στο Φεστιβάλ ΑΓΩΝ 2006.

Επίσης συνεργάστηκε ως βοηθός ακτνοθέτη με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στις παραστάσεις Νόρα (σκην. Δ. Ιωάννου), Σολομώντεα λύση (σκην. Γ. Καλαϊτζή), Γυναίκες στα Χίωνα (σκην. Γ. Μάσχου), καθώς και στην εξωτερικό σε παραστάσεις των θεάτρων Actors Guild of Lexington (Κεντρική, ΗΠΑ), Millfield Theatre (Λονδίνο) και Young Vic Studio (Λονδίνο).

Έχει οκτινοθεσίες τις παροστάσεις Σκουπίδι (Θέατρο Ράγες, 2009), Decadence (Θέατρο Ράγες, 2008), Stop Kiss (Εποφειο Είγηνοφος στην Αμαδεσσοχία - Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, σε δική της απόδοση), Οσπον Τέλος (Θέατρο Βικτώρια - Β' Σκηνή, σε δική της διασκεψή), Ο Θάνατος καν η Κόρη και Phyto-Giants! (Balagula Theatre, Κεντρική ΗΠΑ), Το Κυνήγι: Το Κυνήγι Θηριωρού και Ο Μυστικός Κήπος (Ragged Edge Theatre, ΗΠΑ).

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε διευθύνη φωτογραφίας στην Κινηματογραφική Σχολή της Ευγενίας Χατζίκου.

Από το 1992, δουλεύει στην πτλεόραση κατοικίας στην Αγριά, σε αρκετά χρόνια εργάστηκε σαν φωτογράφος και βοηθός σπεραρέα στη πτλεοπτικές, κινηματογραφικές και διαφημιστικές παραγωγές. Από το 1998 συνεργάζεται στο ανέβασμα θεατρικών παραγωγών ως φωτιστής και παράλληλα ως βοηθός φωτισμών του Λευτέρη Πουλόπουλου.

ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα 1949. Είναι συγγραφέας (πεζογραφία, θέατρο) και μεταφράστρια. Έχει εκδόσει επτά βιβλία με πελά, τριά θεατρικά έργα και δώδεκα μεταφράσεις. Κείμενά της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες ένεσ ή γλώσσες. Το 2007 τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης για τη ζήλια του Αλεώ Ρομή-Γκρενέ. Το τελευταίο της βιβλίο είναι Το κάκινο ξενοδοχείο (Εκδόσεις Κέδρος, 2009). Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό δίκτυο TER για την προσαγωγή των σύγχρονων θεατρικών γραφών.

ΝΤΩΡΑ ΛΕΛΟΥΔΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole des Beaux-Arts στο Παρίσι. Παράλληλα με τη ζωγραφική εργάζεται ως ακτνογράφος, ενδυματολόγος και Art Director, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

TATIANA LYGARH

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο και αποφότεσ με άριστα από τη Δραματική Σχολή του ΚΘΕΒΕ.

Σπούδασε χρό μ το Χοροδέατρο της Κίκης Αγραφώτη και τραγούδι στο Μακεδονικό Οιδείο. Οι χορογράφοι εργάστηκε σε παιδικούς θέασους και στο Μαθητικό Πειραιωτικό Θέατρο Θεσσαλονίκης (Βραβείο χορογραφίας στο Φεστιβάλ Ιθάκης). Ως θήλωτρας συνεργάστηκε με το Θεσσαλοκά θέατρο (Χαίρετα μου τον πλάτανο), με τον Οργανισμό Ηπειρωτικού Βέαρου (Ο τελευταίος απορρόφασης), με το Καφεθέατρο Μπουλούκι (Μανολογού της Νάρα Φο και επιθεωριακό νούμερα), με το Χοροδέατρο Θεσσαλονίκης (Έτο πανηγύρι την έχασα) και με το ΚΒΒΕ, όπου ήταν στέλεχος για πέντε χρόνια (Άμελε, Ιάκωβος και αφέντης, Ο Αλαντίν και το μαγικό λυγάρι, Ο Μπιντεράμαν και οι εμπροστές, Αυτοιστράτη, Τρωίλος και Χρυσήδα, Χάρολντ και Μωντ, Ελένη, Τραχίνες, Εκκλησίουσες, Ο πειρασμός, Το μπαλόνι κ.ά.)

Από το 1987 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει συνεργάστε με το Θέατρο 3^{ης} Σεπτεμβρίου (Δανειστές, Δεσποινή Ζούλια), με το Θέατρο Μάσκες (Μαχαιρί στο κόκκαλο), με το Θέατρο Δ. Πιστά (Ο τελευταίος φλογερός εραστής), με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων (Ημέρωμα της στρίγγης), με το Πειραιωτικό Θέατρο της Πόλης της Μ. Ριάλδη (Άγρια πονηριά), με το Θέατρο Πολικοενό του Χρ. Τσιγκά (Αντηγόνη, Ιργένεια στη Ταύρος) και με το Εθνικό θέατρο (Σιωπήλη γυναίκα). Εργάζεται μονολόγους αρχικούς τραγωδίους, στα πλαίσια των Special Olympic Games στο Μάντρεαλ και σε πανευρωπαϊκό συμπόσιο για τη νεοελληνική γλώσσα στη Νίμη της Ν. Γαλλίας.

Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε στις ταινίες Η ιστορία του Οιδηπόδα του Ρ. Σίμων και Ο Τζανις Κέλι, κυρία μου του Θ. Σκρούμπελου, στη διασκεψή της Ιργένειας στη Ταύρος του Ν. Κουνδουρού για την πτλεόραση καθώς επώνησε στην ταινία μικρού μήκους της Μάρος Μακρή Στεγνό Καθάρισμα. Παράλληλα συμμετείχε και σε πολλές πτλεοπτικές σειρές.

Το 1996 ίδρυε την Καλλιτεχνική Εταιρία ΑΞΑΝΑ. Σε συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Θέατρο του ΤΒΕρ παρουσιάζει στη Ρωσία και στην Ελλάδα τη δηλώσωση παρόσταση της Άννας Καρέννα, όπου ερμηνεύει τον ομώνυμο ρόλο.

Το 1997 δημιουργεί την Αμαδοστοχία-θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, το μοναδικό τρένο - θέατρο στον κόσμο και πρωταγωνίστη στο θεατρικό Βαγόνι στην παρόσταση Λαζάρα για κεράνια της Αγκνιέσκα Οσιέτσκα (σκην. Ντανιέλ Ολυμπρόκη, 1997-98 & 1998-99). Στη συνέχεια σκηνώνεται στο θεατρικό Βαγόνι της παροστάσεις Η Κυρία εξαφανίζεται της Έθελ Λίνα Γουάιτ, όπου πραγματοποιεί την πρώτη θεατρική της οκτινοθεσία (1999-2000, 2000-01 & 2001-02), Η Όραια Θυμωμένη της Λένας Διβάνη (2002-03 & 2003-04). Σπάσε τη σιωπή του Stephen Poliakoff (2004-05 & 2005-06), όπου και πρωταγωνίστε, Λεπτανότητη Η Λένα Γουάιτ, οπου πραγματοποιεί την πρώτη θεατρική της οκτινοθεσία (2006-07 & 2007-08) και το «διπλό» έργο του Ευγένιου Τσιρβά για μικρούς θεατές αλλά και ενήλικες Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Το μυστικό του πειρατή Μπελαρούσα (2008-09 & 2009-10) και ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Αποπλάνη μικρά κούκλας (2008-09).

Το 2001 ανακανίζει το διαπορτέο Waggon-Restaurant του Orient Express του 1924 εγκαινιάζοντας το Μουσικό Βαγόνι Orient Express με τη μουσική παρόσταση θέλετε δέντρο ανθίσετε, θέλετε μαραβεύτε, όπου ακτνοθέτει και ουμίζετε (2001-02 & 2002-03). Στη συνέχεια σκηνώνεται στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express της μουσικής παροστάσεις Υπ' απον (2003-04 & 2004-05), η οποία παρουσιάστηκε και στο πλοίο του Festival Théâtre & Cultures Méditerranée στο Μαρόκο (2007), Χάραμα - Η Συμμετρία της Αρμονίας στο πλαίσιο του Πολιτικού Προγράμματος Αθήνα 2004, Κυρία μουσική χρεούετε; (2005-06) και Άλλα τρένο η αγάπη (2006-07), ενώ επιψελέται καλλιτεχνικά τις παροστάσεις Μάγισσες στο Ρουφ & και Βραδείς Jazz (2007-08) καθώς και την παρόσταση Οι κυρίες τραγουδιστών και... μπλουζ (2008-09).



Με τους συνεργάτες της έχει παρουσιάσει τα *Mousikou Vagonou Orient Express* σε δήμους της Αττικής, στο Φεστιβάλ της Αθήνας στο Αττικό Άλσος, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεοφανίκης, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο Μουσείο Μπενάκη καθώς επίσης και σε πλειάς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει συνεργαστεί με το θέατρο του Romain Pompidou, Compagnie Tour de Babel, στο έργο *Roëties et Chants d'Amour*, που παρουσιάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (2004-5).

Επίσης, έχει αναλάβει και επιμελήθει την εκδόση των μουσικών cd's *Yni* απόνω και *Χάρισμα - H*. Συμμετείχε της αρμονίας ενώ από το 2007 έχει καθιερώσει τα *Kyriakiatika Melamēra* στο Orient Express - κύκλους λογοτεχνικών brunches με γνωστούς Έλληνες συγγραφείς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Γεννήθηκε στη Βέροια και ζει στην Κατερίνη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εκδόσεων του Ιανίου Πανεπιστημίου.

Έργα του, βίντεο τέχνης και animation έχουν παρουσιαστεί στα φεστιβάλ Κόρδα και Μηδέν. Επίσης έχει συνεργαστεί με τη Μαριλένα Κοκκινά και το Niko Kokkinis για τη δημιουργία των βίντεο στο έργο τους Θέλω. Είναι μέλος της χοροθεατρικής ομάδας Ionian act της Σοφίανας Κάντα, όπου και εργάζεται ως δημιουργός βίντεο. Η πυχαϊκή του εργασία ήταν μία θεατρική παράσταση, εμπλουτισμένη με τη χρήση πολυμέσων.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΟΚΚΟΣ

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1987). Το 1988-90 παρακολούθησε το studio του Βασιλή Διαμαντόπουλου.

Οι πρόσφατες συμμετοχές της ήταν στις παραστάσεις *Rock n' Roll* Τού Στόπαρντ (Ανακρήτης και Νάπτελ, σκην. Γ. Κατανίδη) και *Οι αγνοούμενοι Βασιλή Κατσικονώρη* (Πέτρος, σκην. Δημοσθένη Παπαδόπουλου με την καλλιτεχνική εταιρία Σαλτπάπκοι.)

Έχει συμμετάσχει σε περιοδιότερες από είκοσι θεατρικές παραγωγές μεταξύ των οποίων είναι *Δεν είμ' εγώ* του Γρ. Ξενόπουλου (Πετράκης), *Η κυρία εξαφανίζεται* της Έθελ Λίνα Ουάιτ (Γκιλμπέρτ), *Τα λιοντάρια* το χειρόνια του Τζέρι Γκόλντναν (Βασιλίας Φθιώπης), *Σιωπήλη γυναικα* της Μη. Τζέναν (ιππότης Διαφώνως), *Έκαψη Ευριπίδη* (φάντασμα Πολύδωρου), *Προς Ελευσίνα Π. Μάτεω* (Μενάδος γιος), *Καλντερόν Π. Π. Παζολίνι* (Πάλμπολ), *Ονειρε καλοκαιρινής νύχτας* Σελήνη (Δημητρίος), *Ταρτούφος Μολεύρο* (Κλεάνθης), *Καρέκλες Ιανένο* (Ομαλήτης). Έχει λαβεί μέρος σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές.

Με την Αμαξοστοιχία-Θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ συνεργάστηκε για δεύτερη φορά μετά το Η κυρία εξαφανίζεται, μια παράσταση που παρουσιάστηκε για τρεις συνεχείς οεζόν.

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗ

Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Ζωγράφος και Βίντεο καλλιτέχης, σπουδάσει

στην Αθήνα στο Α.Τ.Ι. με υποτροφία, Διακόπιμη Εφαρμετού Χώρων και συνέχεις της σπουδής της στο Παρίσι, με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, Ζωγραφική και Σχέδιο στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Ιστορία της Τέχνης στην Ecole du Louvre και Πλαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο Paris I, στο Σορβόνη.

Είναι Αναπληρωτής Καθηγήτρια στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εκδόσεων, από το 2004 μέχρι σήμερα. Το 2005 ήταν προσκεκλημένη καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, και είναι Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο περιόδιο Αρχαιολογίας και Τέχνης του Δ.Ο.Α. που από το 1981 μέχρι σήμερα. Είναι από τους πρώτους Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με την Βίντεο Τέχνη από το 1985. Έχει πραγματοποιήσει τριάντα αποκές εκθέσεις στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Χαλή και έχει λαβεί μέρος σε πενήντα δύο ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Αγγλία.

Έχει διακριθεί με βραβεία για εικαστικές παρεμβάσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς της Αθήνας, και έχει συμμετάσχει επανελλιμένα ως μέλος κριτικών εικαστικών επιπρόπον.

Έργα της βρίσκονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Βασιλίη και Ελένης Γουλανδρή, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνου, στον Δήμο Ρόδου, στο Βυζαντινό Μουσείο Θεοφανούλης, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Πινακοθήκη Βιάννου Κρήτης, στην Πινακοθήκη Σύρου και σε ιδιωτικές αυλλαγές στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλίας Πολιτείες.

ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΝΤΩΝΙΟΥ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε χρόνο στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και στο DanceSpace Center (NYC) και μουσική στο αθεναίο του Πειραιάκου Συνδέσμου.

Έχει συνεργαστεί με τις ομάδες: *Amorphys* org. Χορολόγου, *Sinequanon*, *Cosmodance* co (NYC), *Dance free*, *Χρυσοθήρες*, Διπτική της Πόλης, Θεάτρο της Σκηνής, με την Πειραιατική Σκηνή του Εθνικού, με το θέατρα: *Σφενδόνη*, *Αμάρε*, *Από Μηχανή*, *Αμερικανοχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ*, *D.N.P.E.O.*, *Ιωαννίνων*, *Καλαμάτας* και με το *ΚΩΒΕ*. Δουλειές της έχει παρουσιάσει στο *Joyce SoHo Second night*, *Arts Evolving Theater solo* (NYC), *Τέρμινο Μειζονίος Ελληνικού (i-map project)* *See you in Walfalla*, *Πειραιώς 260 Fwd: See you in Walfalla*. Διδόσκει θεατρική σημαντική σε σχολές πρωτοβάθμιας κλίνηση και αυτοσχεδιασμό σε σεμινάρια και εργαστήρια θεάτρου.

CAROLE FRECHETTE

Γεννήθηκε στο Μόντρεαλ, όπου ζει και εργάζεται. Ζωγράφος και Βίντεο καλλιτέχης, σπουδάσει

δρόμενα του Κεμπέκ για πάνω από 25 χρόνια. Υπήρξε μέλος του Théâtre des Cuisines έως τη τελή της δεκαετίας του '80. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη διδασκαλία και την κριτική, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του CEAD (Centre des auteurs dramatiques) από το 1994 έως το 1999.

Το έργο της έχουν μεταφερεί σε πάνω από 16 γλώσσες και έχουν παρουσιαστεί στο Κεμπέκ, Αγγλόφωνο Καναδά, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πακαστάν, Αιγαίνο, Σερβία, Σενεγάλ, Αργεντίνη, Λευκωσία, Ρωσία, Ιαπωνία, Ισλανδία και Πορτογαλία. Ασχολείται επίσης με τη μετάφραση αλλά και τη συγγραφή μιθιστορίματων για εργάσους, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, ιταλικά, κινεζικά και φραγκιά.

Το συγγραφικό της έργο έχει ειρέως αναγνωριστεί και βραβευθεί στον Καναδά και το εξωτερικό. Το 1995 κερδίζει το Governor General's Award for Drama για το θεατρικό έργο της *Les Quatre Morts de Marie* και το Chalmers Canadian Play Award για την αγγλική εκδοχή της *The Four Lives of Marie* από τον John Murrell. Το 1998 είναι υποψήφια για το Governor General's Award με το θεατρικό έργο *La Peau d'Elisa*, το 1999 με το έργο *Les Sept Jours de Simon Labrosse* και το 2002 με το έργο *Jean et Béatrice*. Το 2002 της απονέμεται το Siminovitch Prize, το μεγαλύτερο θεατρικό βραβείο στον Καναδά, ενώ το 2009 ήταν μία από τους 5 υποψήφιους για το βραβείο Le Grand Prix de littérature dramatique με το έργο της *La Peinte plie en huit de l'escalier*. Το 2002 έλαβε από την Γαλλική Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων, στην Αθήνα, το Prix de la Francophonie ως αναγνώριση της σημαντικής παρουσίας της στον γαλλόφωνο κόσμο. Το θεατρικό έργο της *Le Collier d'Hélène* έχει μεταφραστεί στα γερμανικά, πορτογαλικά και αγγλικά και έχει αποστασέσθαι στο Sony Labou Tansi Award στη Γαλλία.

Τη φετινή χειμερινή σεζόν 2009-2010, το ελληνικό κοντό γωνιάζει για πρώτη φορά την Carole Fréchette με το έργο *Le Collier d'Hélène*, το οποίο παρουσιάζεται στο Θεατρικό Βαγόνι της Αριαστούχιας-Θέατρου το Τρένο στο Ρουφ σε μετάφραση Μαρίας Ευσταθίadi και σκηνοθεσία Τατιάνας Λυγαρή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για την εκκενογράφηση και τα κείμενα του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ωλέα από:

- Λόνινς (μφ. Μαρκέλας Πίφα), Αριστοτέλη του Μηχανή των Δαμασκοτρύνων © Εκδόσεις Αγρά, Αθήνα 1996
- Αγία Μασλούφ, Οι φωνικές παπιόττριες © Εκδόσεις Ακρανίδα, Αθήνα 1999
- Αγία Μασλούφ, Το χρονικό μας οικογένειας © Εκδόσεις Ακρανίδα, Αθήνα 2005
- Αγία ΟΙ., Ταπετσέτες: Το λορούζι, η Παλαιστίνη και η εργάσια © Εκδόσεις Καρονιάδη, Αθήνα 1997
- Yann Arthur-Bertrand, 6 milliards d'Autres © Éditions de la Martinière, Παρίσι 2009
- Ayman Trawi, Beirut's Memory ©, Beirut 1998

*Τα καλλιτεχνικά «δρομολόγια» του Θεατρικού Βαγονιού
της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ
πραγματοποιούνται με την ευγενική χορηγία*

ALPHA BANK, ΔΕΗ Α.Ε., EKO ABEE, VIVARTIA ABEE

*Μεγάλος χορηγός των παραστάσεων για μικρούς θεατές
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ*

Η Καλλιτεχνική Εταιρία ΑΞΑΝΑ για τη σεζόν 2008-2009 επιχορηγήθηκε από το Ε.Κ.Ε.Θ.Ε.Χ.

Θερμά ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά τους

τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

**το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιου Πανεπιστημίου
τους φίλους**

Πρέσβη Ελλάδος στον Λίβανο κ. Πάνο Καλογερόπουλο, Μηνά Ι. Αλεξιάδη
Βουβούλα Σκούρα, Socos, Pauline Daher, Samir Attrach

και το Ξενοδοχείο *The Golden Age*



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΑΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010

Ιωρένος οιο Ρούφ



ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑ ΚΟΥΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΙΟΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ, ΝΟΤΗΣ ΜΑΥΡΟΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ, ΛΕΤΤΕΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΕΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ, ΛΑΛΟΥΓΑ ΧΡΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση παραγωγής ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ - Οργάνωση παραγωγής ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Γραμματεία ΠΕΤΡΟΓΛΑ ΣΤΑΪΚΟΥ - Ταμίας ΚΑΙΤΗ ΣΚΟΥΡΤΗ

Ηχολήπτης - Χειριστής κονσόλας ήχου, φωτισμού & βίντεο ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΘΕΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος ΗΛΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ - Σιδηροκατασκευές ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΙΝΟΣ
Ξυλοκατασκευές ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΧΤΑΝΙΔΗΣ

Γπεόθυνη προγράμματος ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ
Επιμέλεια όλης ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ - ΑΛΚΥΩΝΗ ΒΑΛΣΑΡΗ

Καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος - Αφίσας ΤΕΤΗ ΚΑΜΟΥΤΣΗ

Φωτογραφίες προγράμματος ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΥΓΑΡΗ

Φωτογραφίες παράστασης ΤΑΣΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ και ΥΠΑΤΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Ψηφιακή επεξεργασία FOTOLIO + TYPICON A.Ε.

Εκτύπωση



ΤΡΕΝΟΘΕΑΤΡΟ

Ο λιλιπούτειος χώρος τιδηγροδρομικής αισθητικής
που δημιουργήσε η **Τατιάνα Λύγαρη**
για την καλύτερη εξυπέρτηση των φίλων
της Αμαξοστοιχίας - Θεάτρου **Το Τρένο στο Ρουφ**
μπροστά στο σταθμό του Μετρό Ακρόπολη

ART GALLERY

Επιλεγμένα διακοσμητικά και
χρηστικά αντικείμενα
βιβλία, παιδικά παιχνίδια καθώς και
πρωτότυπα κοσμήματα
εμπνευσμένα από την ιδέα του τρένου
που δημιουργούν ειδικά για οας και το

ΤΡΕΝΟΘΕΑΤΡΟ

γνωστοί καλλιτέχνες

BOX OFFICE

Προπώληση εισιτηρίων
για τις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις
και ενημέρωση
για τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές δραστηριότητες
της Αμαξοστοιχίας - Θεάτρου

Το Τρένο στο Ρουφ



Μακρυγιάννη 5-7 • Μετρό Ακρόπολη • τηλ. & fax: 210 9243 609 • e-mail: trainth@otenet.gr
www.totrenostorouf.gr

Επιβιβαστείτε!

Η Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ
αναχωρεί εντός ολίγων λεπτών.

Δρομολόγια

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ



ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ

Η φωτιά σου αναμμένη Η Νικολέττα Αναστασίου μαζί με τετραμελή μπάντα ταξιδεύουν τους θεατές του Μουσικού Βαγονιού *Orient Express* σε ολόκληρο τον κόσμο, με αφετηρία το γύρον της μελωδίες από την κεντρική Ευρώπη και τη «διακριτική» συμμετοχή του κοινού.

ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η αρπαγή της Ήνωμένης Ευρώπης Η επική κωμική όπερα – καμπαρέ του Μηνά Ι. Αλεξιάδη διατηρεί, σε έμμετρο στίχο, όλα τα κοινωνικοπολιτικοοικονομικά θέματα της σύγχρονης διευρωμένης Ευρώπης μεταφέροντας τον αρχαιοελληνικό μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία στη σύγχρονη πραγματικότητα, με πολύ χιούμορ και τραγούδια από tangos και latin έως ελληνικά ethnic και λαϊκότροπα.

Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ *To μυστικό του πειρατή Μπελαφούσκ*

Ο γνωστός και αγαπημένος σε παιδιά και γονείς συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, Ευγένιος Τριβιζάς, και η Τατιάνα Λόγαρη ανοίγουν τα βαγόνια της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ στους μικρούς θεατές με την πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση **Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ *To μυστικό του πειρατή Μπελαφούσκ***.

Τα παιδιά βιώνουν μία ανεπανάληπτη εμπειρία, ζουν σαν κανονικοί ταξιδιώτες ένα οιδηροδρομικό θεατρικό ταξίδι στο φυσικό του περιβάλλον, που αρχίζει από την αποβάθρα του σταθμού και το Wagon-Bar του τρένου με διαβατήρια και εκτιλήξεις και συνεχίζεται με πολλά interactive στοιχεία σε όλη τη διάρκεια της παράστασης, με έναν θίασο εννέα ταλαντούχων ηθοποιών, πολλά τραγούδια και χορευτικά.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑ ΣΤΟ ORIENT EXPRESS

Γ' κύκλος

Τα κυριακάτικα μεσημέρια γνωρίστε από κοντά γνωστούς κι αγαπημένους Έλληνες συγγραφείς σ' ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό brunch στο ατμοσφαιρικό βαγόνι του Orient Express.



ΣΤΟ WAGON-BAR και WAGON-RESTAURANT

της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ απολαύστε γευστικά πιάτα με ανατολίτικες πινελιές, ζωντανή μουσική και ενδιαφέρουσες προτάσεις... οινοποσίας από την Platis Gastronomie.

*Ε πιβιβαστείτε
και ταξιδέψτε μαζί μας
στο μαγικό κόσμο
του Θεάτρου
της Μουσικής
και της
γαστριμαργικής απόλαυσης.*

Wagon Restaurant



Wagon Bar



Θεατρικό Βαγόνι

στην Αμαξοστοιχία - Θέατρο

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

*το μοναδικό
σιδηροδρομικό πολιτιστικό
πολυχώρο του κόσμου...*

Μουσικό Βαγόνι Orient Express



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

ΣΙΛΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) • ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΥΦ

ΤΗΛ.: 210-52.98.922, 6937 604988



ΤΡΕΝΟΘΕΑΤΡΟ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 5-7 (ΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ)

ΤΗΛ.: 210-92.43.609



EKO

Απόλυτη υπεροχή

άθος, Ένταση, Επιδόσεις.

EKO Kinitron 100 speed. Βενζίνη νέας τεχνολογίας με κορυφαία πρόσθετα, για βελτιωμένη καύση, μεγαλύτερη προστασία του κινητήρα και αξεπέραστες επιδόσεις.

Η δύναμη που κυλά μέσα σου. Η δύναμη που σε κινεί και σε οδηγεί μπροστά από τους άλλους. Η EKO Kinitron 100 speed είναι... η δύναμη σου. Μόνο στα πρατήρια EKO.



Αιολικό Πάρκο Μανής Τοπλού, Σητεία. Η δυναμική επέκτωση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με επενδύσεις € 2 δισ., αποτελεί στρατηγικό στόχο του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

Επενδύσεις € 13,5 δισ. για Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Επάρκεια

Με ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα € 13,5 δισ. ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει χαράξει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης για την περίοδο 2009 – 2014.

Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα € 7 δισ., οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για Όλους, καθώς θα εξασφαλίσουν:

- Οι Πελάτες μας, πολύ καλύτερες υπηρεσίες
- Το Περιβάλλον, αποτελεσματική προστασία
- Η Χώρα, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
- Η Εθνική Οικονομία, ισχυρή ανάπτυξη
- Οι Τοπικές Κοινωνίες, μεγαλύτερη ευημερία
- Οι Επιχειρήσεις, αυξημένη ανταγωνιστικότητα
- Οι Εργαζόμενοι, πολλές νέες θέσεις εργασίας και...

...οι Νέες Γενιές, επάρκεια ρεύματος με χαμηλές τιμές σε ένα Καλύτερο Περιβάλλον...

Χαλκός: Φρουρός της Υγείας



- Στην ορχιδα Ελλάδα, ο χαλκός θεωρείτο αντιμικροβιακός.
- Σήμερα διαπιστώνεται καθημερινά με δοκιμές που γίνονται σε όλο τον κόσμο ότι ο χαλκός καταστρέφει τα ανθεκτικά μικρόβια των νοσοκομείων.

Συνταρακτικά στοιχεία από έρευνες που έγιναν σε νοσοκομεία απέδειξαν ότι:

- Επικίνδυνα βακτήρια μολύνουν τρία εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο σε νοσοκομεία της Ευρώπης. Αποτέλεσμα: 50.000 θάνατοι επησίως από ανάλογες λοιμώξεις.*¹
- Στις ΗΠΑ 2.000.000 ύπομνη προσβάλλονται κάθε χρόνο από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, εκ των οποίων 90.000 αποβαίνουν μοιραίες (250 θάνατοι κάθε ημέρα).**²
- Η αντιβακτηριακή αποτελεσματικότητα των μετάλλων του χαλκού είναι διαρκής: μπορούν να προσφέρουν ισχυρή και μακροπρόθεσμη προστασία.
- Μακροχρόνιες έργα στηριζόμενες στην επίσημη αναγνώριση του χαλκού σαν το πρώτο στέρεο υλικό με αντιμικροβιακές ιδιότητες, κατάλληλο για την καταπολέμηση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.^{*³}
- Ο χαλκός έχουν δείπερώνει τα ανθεκτικά μικρόβια των νοσοκομείων σε δοκιμές σε όλο τον κόσμο.

*¹ Σύμφωνα με το EU Center for Disease Prevention & Control.

*² Σύμφωνα με τα Centers for Disease Control & Prevention.

*³ Σε ανακοίνωση της η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Αμερικής αναφέρει: «Επικάνεις κραμάτων χαλκού, οδρανοποιούν πάνω από το 99,9% των βακτηριδίων MRSA (Χρυσίων σταφυλόκοκκος), μέσα σε δύο ώρες και συνεχίζουν να εξαντλώνουν περισσότερο από 99% των συγκεκριμένων βακτηριδίων ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενη μόλυνση». «Η επικάνεια από κράματα χαλκού, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη μικροβιακή μόλυνση, αλλά δεν αποτέλεσε απαραίτητη και την συγκληνούσα μόλυνση».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γιάννης Ξανθούλης



Η εκδίκωση
της Σιλάνας

Γιάννης Ξανθούλης



Περιοδικό Χαμπάραγης
Ελλήνων λογοτεχνών

Μεταξύ σφύρας
και Αλιάχμονος



Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Περιοδικό Χαμπάραγης



Γιώργος Μανιώτης



Απέλα Καστρινάκης
Ελλήνων λογοτεχνών

έρωτας
στον καιρό
της ειρωνείας



Αγγέλα Καστρινάκη

Δημοσθένης Κούρτοβικ



Τι ζητούν
οι βάρβαροι

Δημοσθένης Κούρτοβικ



Αργυρώ Μαντόγλου
Ελλήνων λογοτεχνών

ΟΛΑ
ΣΤΟ ΜΠΩΝ



Αργυρώ Μαντόγλου

12 ΩΡΗ
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



[ΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ;]

Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι η Colgate Total προσφέρει 12ωρη αντιβακτηριδιακή προστασία σε δόντια και ούλα.



ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ

Ο δρόμος της απόλαυσης του Lipton περνάει μέσα από τα αρώματα και τους χυμούς των φρούτων και των μπαχαρικών, για να οδηγήσει στην απόλυτη εμπειρία της γεύσης!

Warming & Temptation. **Νέα ροφήματα,** **υπέροχες γεύσεις**, προσεκτικά «φυλαγμένες» μέσα σε ατομικά φακελάκια-πυραμίδες, που προσφέρουν περισσότερο χώρο για να απελευθερωθούν τα αρώματα του τσαγιού, περιέχουν μεγαλύτερα κομμάτια φρούτων για μεγαλύτερη απόλαυση και μεγαλύτερα φύλλα τσαγιού για ακόμη πιο εκλεπτυσμένη γεύση!

Αφεθείτε στη μαγεία του Warming

με τον ανεπανάληπτο συνδυασμό του μήλου
και της κανέλας ή του «εκρηκτικού»

Temptation, με άρωμα από
φραμπουάζ, φράουλες, μούρα, ιβίσκους
και αγριοτριαντάφυλλα κι απολαύστε
την απόλυτη εμπειρία της γεύσης!



LIPTON TEA CAN DO THAT

6 ΗΜΕΡΕΣ · ΖΩΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΜΕΙΣ
ΣΤΥΒΟΥΜΕ
ΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ



Κάθε μέρα,
Life Φρεσκοστυμμένο από τη ΔΕΛΤΑ!

Κάθε μέρα στύβουμε τα καλύτερα πορτοκάλια και φέρνουμε κοντά σας το χυμό τους χωρίς καμία επεξεργασία. Τόσο απλά, κάθε μέρα απολαμβάνετε φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιών! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα... νέο Life Φρεσκοστυμμένο!

Life Ελληνικό Συμμένο

Χωρίς συντηρητικά
και άλλα πρόσθετα
1ο σε πωλήσεις*

Kalamata Balsamic vinegar

ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΥΣΗ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

*πηγή: AC Nielsen 2006, ACNielsen MarketTrack:
Καταστήματα Τροφίμων σε Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη,
Πωλήσεις μέσα στην κατηγορία του Βαλσαμικού.



 **Papadimitriou**





Το **ΜΕΓΑ** είναι 20
και γιορτάζει!

Ένας μεγάλος βιομηχανικός όμιλος είναι

ΥΠΤΕΡ



- ...επενδύσεις πάνω από € 4,3 εκ. σε ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας, το 2008 μόνο
- ...**πιστοποίηση των βιομηχανικών και μεταλλευτικών μονάδων μας** σε Άγιο Νικόλαο, Βόλο και Δελφούς με διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
- ...αυτοματοποιημένα συστήματα φωτισμού, εξοπλισμός μειωμένης ενέργειακής κατανάλωσης και προγράμματα μείωσης κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας των εργοστασίων μας για **συνεχή μείωση των εκπομπών CO₂**,
- ...εγκατάσταση 3 φιλτροπρεσών για την **τελική εξάλειψη των καταλοίπων βωξίτη** εντός 2ετίας
- ...**ανακύκλωση νερού** στις μεγάλες μονάδες μας
- ...αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με **φυσικό αέριο**
- ...εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων **ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων**
- ...αντικατάσταση των **εταιρικών οχημάτων με υβριδικά**
- ...υποστήριξη τοπικών κοινωνιών σε **δράσεις πυροπροστασίας**

Κάνουμε **ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ** απ' ότι φαντάζεστε!...

Mazí, ο κόσμος γίνεται καλύτερος!

Ο κόσμος μας ανήκει όταν αναθαυτίζουμε την ευθύνη του! Η Alpha Bank αντιλαμβάνεται ως υποχρέωση την κοινωνική δράση που εστιάζει στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, για να στρίξει το παρόν και να πρετοιμάσει ένα καλύτερο αύριο. Οι χορηγός υποστηρίζει μία σειρά οργανωμένων προγραμμάτων με σκοπό την προστασία και διαχείριση του Περιβάλλοντος, τη διόσιση και διάδοση του Πολιτισμού και την ενίσχυση του Αθλητισμού. Όλοι έχουμε ευθύνη για κάθε πράξη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η Alpha Bank στηρίζει τη συντονισμένη προσπάθεια γιατί πιστεύει ότι Mazí, ο κόσμος γίνεται καλύτερος!



ALPHA BANK

801 11 326 0000, www.alpha.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MEGA

EPT

**103.7 FM
ΔΕΥΤΕΡΟ**
ΙΕΡΑΠΑΝΑ
ΣΥΡΜΙΩΝ ΠΑΙΩΝΙΑΣ

KOSMOS 93.6 FM
ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΩΝΙΑΣ

city 99.5 fm
άπου δη λεις

